

*Yeryüzündekilerin çoğunu iclâm etmiş seni ALLAH'ın yolundan sapmışlar.  
Onlar ancak zâvânı uyuyorlar ve onlar sadece tahmininde bulunup uşşmalyorlar.*

*Enam:116*

ATAİZM

Ahmet Murat Sağlam'ın İnce

AHMET MURAT SAĞLAM

# ATAİZM

*Atalar Dininden İndirilen Dine*

AHMET MURAT SAĞLAM

OZAN YAYINCILIK

OZAN YAYINCILIK

Ahmet Murat Saęlam

---

# **ATAİZM**

---

Atalar Dininden İndirilen Dine

Ozan Yayıncılık Ltd.  
İstanbul 2018

*Atalar Dininden İndirilen Dine*

# Ahmet Murat Saęlam

---

# ATAİZM

---

Atalar Dininden İndirilen Dine

Ozan Yayıncılık Ltd.  
İstanbul 2018



## *Atalar Dininden İndirilen Dine*

Bu kitabın Türkçe yayın hakları Ozan Yayıncılık aittir.  
Tanıtım için yapılacak alıntılar dışında tüm alıntılar, Kültür Bakanlığı  
Telif Hakları Sözleşmesi gereği yayının evinin iznini gerektirir.

**Ataizm/Ahmet Murat Sağlam**

**YayınYönetmeni:** Mustafa Demir  
**Editör:** Ayhan Sülün – Ahmet Çetkin  
**Kapak tasarımı:** Sercan Arslan

**Baskı ve Cilt:** Ozan Matbaacılık  
Davutpaşa Caddesi Güven Sanayi Sitesi B blok Kat: 2 No: 352  
Topkapı İSTANBUL  
**Sertifika no:** 11329

### **Kütüphane Bilgi Kartı (CIP):**

**Ataizm / Ahmet Murat Sağlam**  
Din, Dini kavramlar, Kuran, Şirk  
Ozan Yayıncılık Ltd.5. Baskı Mayıs 2018, Türkiye, İstanbul, 128 sayfa

**ISBN:** 978-605-9330-68-8  
**Sertifikano:** 11329

### **Dağıtım:**

**İstanbul:** 2A, Alfa, Alkım, Artı, Bilgi, Çağaloğlu, D&R, Derya Dağıtım  
Final, Paraf, Remzi, Say, Totem, Yelpaze  
**Ankara:** İmge, Kıta, Ekinoks, Arkadaş Kitabevi  
**İzmir:** Erdoğanlar, Güneş

### **İnternet satış:**

[www.idefix.com](http://www.idefix.com), [www.kitapyurdu.com](http://www.kitapyurdu.com), [www.kitapyeri.com](http://www.kitapyeri.com),  
[www.dr.com.tr](http://www.dr.com.tr) [www.netkitap.com](http://www.netkitap.com), [www.hermeskitap.com](http://www.hermeskitap.com), [www.babil.com](http://www.babil.com),  
[www.1001kitap.com.tr](http://www.1001kitap.com.tr), [www.kitapdenizi.com](http://www.kitapdenizi.com),  
[https://www.finalpazarlama.com](http://https://www.finalpazarlama.com), [http://www.kitapsan.com.tr](http://http://www.kitapsan.com.tr)

## **OZANYAYINCILIKLTD.**

Alemdar Caddesi Güzel Sanatlar Sk No: 13 Çağaloğlu İstanbul  
Tel: 212.5119395-5204390 Faks: 212.5279847  
Email: [info@ozanyayincilik.com](mailto:info@ozanyayincilik.com) Web: [www.ozanyayincilik.com](http://www.ozanyayincilik.com)

*Değerli kız kardeşlerim  
Zeliha Ayrancı ve Fatma Kırlangıç'a ithafen.*



*Atalar Dininden İndirilen Dine*

Kitabı yazarken, emeđi geen sevgili dostlarım Ahmet etkin ve Ayhan Sülün'e eleřtiri, öneri, düzeltme ve katkılarından dolayı teřekkürlerimi iletiyorum.

Kıymetli Eřim Fatma Sađlam'a da yazdıđım notları okuma yaparak kitabın akıcı olmasına katkı sunması ve gösterdiđi sabır dolayısı ile takdir ve teřekkürlerimi iletmeyi bir bor olarak görüyorum...



*Atalar Dininden İndirilen Dine*

## İÇİNDEKİLER

Önsöz.....	11
Giriş.....	17
<i>Delilsiz İnanan Toplumlar!</i> .....	27
<i>Her Dini Grup, Mezhap, Tarikat Kendi Kitabından Memnun!</i> .....	37
<i>Dini Yetersiz Görüp Eklemeler Yapan Atalar!</i> .....	41
<i>Atalarının Yoluna Sadık Kalanlar!</i> .....	53
<i>İndirilen Kitaba Bağlı Kalmak Testin En Önemli Parçasıdır!</i> .....	71
<i>Atalarından Öğrendiklerini Din Edinenler!</i> .....	81
<i>Üzerinden Din Üretilen Kişiler!..</i> .....	85
<i>Müslüman Koyun Olmaz ve Kimseyi Körlemesine İzle(ye)mez</i> .....	93
<i>Bilmediğin Şeyi İzleme, Çünkü Ondan Sorumlusun!</i> .....	97
<i>Allah'ın İndirdiğine Uymalısınız, Atalarımızın Uydurduğuna Değil.</i> 103	
<i>Müslümanlar Neleri Unuttu ve İhmal Etiler?</i> .....	107
<i>Kuşku İle Karşılanan Yusuf As Öldükten Sonra Değeri Bilindi mi?</i> .....	113
<i>Aşağıdaki Ayetleri Dikkatlice Değerlendirelim!</i> .....	117
<i>Sonuç</i> .....	121

*Atalar Dininden İndirilen Dine*

## Önsöz

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Mezhepler arası ihtilaf konuları çok önemli olup, ataları izleme duygusu tüm çelişkilere rağmen bu alanda çok güçlüdür. Her dini grubun mezheplerinde atalarından öğrendiği, fark etmesi gereken büyük çelişkiler ve akıl dışı hükümler bolca mevcuttur. Yani atalarımız sanıldığı kadar masum değiller ve delil üzerinde bulunmuyorlar. Dünya üzerinde yaşayan tüm dini grupların yapması gereken, dinine değer verip kendine öğretilen mezheplerin temsil ettiği din hakkında düşünmesi ve gerekli sorgulamayı yapmasıdır. Delil üzerine yaşamak ve atalarımızdan aldığımız dini öğretileri sorgulamak bu anlamda önemli ve gereklidir. **Allah katında geçersiz olacak bir delilin ne değeri olabilir?**

Hayattaki en önemli seçimimiz dini inancımızdır. Hangi seçimimiz bu kadar hayati öneme sahip olabilir? Seçimlerimizde yaptığımız hangi hata, dini inancımızın yanlış olması kadar acı sonuçlar doğurabilir? İnsanların çoğu, ebedi hayatımızı ilgilendiren bu en önemli konuda, bırakın en dikkatli



araştırma yapmayı ve sorgulamayı, hiçbir şekilde ufacık bir araştırma bile yapmıyorlar! Dini inançlarını adeta atalarından kopyalıyor ve taklitle düşünmeden yaşıyorlar. Bunun adı dini ciddiye almamaktır. Bunun adı Allah'a ve ahirete gereken değeri vermemektir...

Bu kadar farklı din, bu kadar farklı mezhep, bu kadar farklı görüşler varken, diğerlerinin uydurma ve senin inancının en doğrusu olduğunun **YETERLİ DELİLİNE** sahip misin? Yoksa tüm dünyadaki insanların çoğu gibi, anne babanın ve toplumun inancını taklit ederek mi takip ediyorsun? Seni yaratanı yol gösterici olarak yeterli kabul etmen, O'na güvenmen, O'ndan samimiyetle yardım istemen, inancını sorgulamaman, gerçeğin peşinde olman, dinini önemsememen ve **DELİL ÜZERİNE** yaşaman gerekmez mi? Bu soruların üzerinde iyice düşünülmesi gereklidir.

**İsra: 36** *Bilmediğin bir şeyin ardına körü körüne düşme, çünkü işitme, görme duyusu ve beyin, hepsi ondan sorumludur.*

**Muhammed: 3** *Çünkü inkar edenler batıla uymakta, iman edenler ise Rab'lerinden gelen gerçeğe uymaktadırlar. ALLAH halkın durumunu böyle sergiler.*

Yukarıda verdiğimiz iki ayette **DELİL ÜZERİNE** yaşamanın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. İsra suresi 36'ya göre, bilmediğimiz konularda fikir sahibi olamayız. Delilsiz herhangi bir öğretiyi takip edemeyiz. **Kuran'ın sadece bu ayetini bile uygulayan bir toplumu, hangi din adamı veya si-**

**yasetçi kandırabilir?** Kuran'ın ortaya koyduğu bu prensip, hayatımızı kökten değiştirici ve çok üstün bir prensip değil midir? Kuran'a inandığını iddia eden toplumlar bu ayetin emrini neden uygulamıyorlar?

Muhammed suresi 3. ayetin mesajı da konumuz açısından oldukça büyük önem taşıyor. Kuran, batıla uymayı inkâr edenlerin bir özelliği olarak nitelendirirken; Allah'tan gelen gerçeğe uymayı ise inananların tavrı olarak nitelendiriyor! Yani kulaktan dolma bilgilerde, rivayetlerde, dedikodularda din aramak yerine; ALLAH'tan gelen DELİL ÜZERİNE yaşamak zorundayız.

**Ali İmran: 105** *Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra ayrılık ve anlaşmazlığa düşenler gibi olmayınız. Onlar için büyük bir azap var.*

**Enam: 57** *De: "Ben Rabbimden bir delile dayanmaktayım. Siz ise onu yalanladınız. Ona meydan okuyarak istediğiniz şeyi getirmek benim elimde değil. Hüküm, ancak ve ancak ALLAH'ın. Gerçeği anlatıyor. O, en iyi ayırandır.*

**Enam: 149** *De ki: "En güçlü delil ALLAH'ındır. Dileseydi, elbette hepimizi doğruya ulaştırırdı."*

Din, insan ürünü olan mezhepsel içtihatlarla değil, vahiy ürünü olan ayetlerin güçlü delillerine dayanmalıdır. İnsan ürünü olan tüm dini yorumlar insanın doğası gereği ihtilaf- lar ve ayrışmaya neden olmaktadır. Sadece vahye uymak birçok tartışmaya son vereceği gibi, dinin sınırlarının tüm in-



sanlar tarafından bilinmesine ve ihtilafların azalmasına da olumlu etki yapacaktır.

**Kehf: 54** *Biz bu Kuran'da halk için her türlü örneği verdik. Fakat insan tartışmaya çok düşkündür.*

**Hud: 118** *Rabbin dileyseydi halkı tek bir toplum yapardı. Fakat onlar sürekli olarak (gerçeği) tartışıp duracaklar.*

Ayrılığa düşülen konuların önemsizleştirilmesi de ayrı bir sorundur. Tek bir haramın helal yapılmasını bile doğru bir tespitle şirk ve küfür olarak niteleyen atalarımız, haramlar noktasında kendi ihtilaflarını sorun olarak görmemiş ve halkın da görmemesi için gereken süslemeleri yapmışlardır.

Din adamlarının çoğu atalarından miras kalan dini gerektiği gibi sorgulamadan aktarırlar. Bu yaklaşık olarak tüm dini gruplarda aynıdır. Din adamlarından öğreneceğiniz dini anlayış, hangi ülkede doğduğunuza bağlı olarak değişecektir. Din adamları kendi buldukları ülkenin dinini öğrenip genellikle sorgulamadan aktaran büyük bir sınıftır. Bir kısmı gerçekleri farketse bile, işsiz kalma ve geçinememe endişesinden dolayı bu gerçekleri açıklayamaz. Dinden başka mesleklerinin olmaması ve işsiz kalma korkusu, gerçeği açıklama isteğini bastırır.

Aşağıdaki ayetler bizi kendimize getirmeli ve Allah hakkında konuşurken dikkatli olmamız gerektiğini farketmelidir. Aynı zamanda ahireti önemsiyorsak diriliş günü pişman olmamak için dinimize değer vermeli, inandığımız dini araş-

tırmalı ve üzerinde düşünmeliyiz. **Taklitle değil, DELİL ÜZERİNE yaşamalıyız.**

Din adamlarının gerçeği artık gizlememeleri konusunda, aşağıdaki ayetleri bir uyarı olarak görmelerini Allah'tan diliyorum. Gayet iyi bildikleri halde bazı konuları gizleyip açıklamayan veya açıklarken konuları eğip bükerek hakikati bir şekilde gizleyenlerden Allah hesap soracaktır!

**Hud: 18** *Uydurmaları ALLAH'a yakıştırandan daha zalim kim olabilir? Onlar Rab'lerinin huzuruna çıkarılır ve tanıklar: "İşte Rab'leri hakkında yalan uyduranlar bunlardır" diyecekler. ALLAH'ın laneti zalimleredir.*

**Casiye: 21** *Kötülükleri işleyen kimseler, dirildiklerinde ve ölümlerinde, kendilerini, inanıp erdemli davrananlarla bir mi tutacağımızı sandılar? Ne kötü hüküm veriyorlar!*

**Enam: 81** *"ALLAH'ın kendileri hakkında size hiçbir delil vermediklerini O'na ortak koştuktan korkmuyorsunuz da ben nasıl olur da sizin ortak koştuklarınızdan korkarım? Hangi taraf güvenliği daha çok haketmektedir? Bir bilseniz!"*

Allah ve din hakkında delilsiz konuşanlara karşı gerekli dikkati göstermemenin bedeli ağır olacaktır. Bu yüzden her Müslüman gerekli araştırmaları yaparak dinini bilmek zorundadır.





Son olarak; bazı konularda uyuşamadığımızda, ayette geçen cümleleri kurmalı ve barış içinde birbirimizle her dini konuyu tartışıp konuşabilmeliyiz.

**Hacc: 69** *Tartıştığımız konularda, diriliş günü aranızda ALLAH hüküm verecektir.*

Eleştiri ve önerileriniz için [bilgi@ahmetmuratsaglam.com](mailto:bilgi@ahmetmuratsaglam.com) adresine mail atabilirsiniz.

Sosyal medyada yaptığım aktif paylaşımlarıma vereceğiniz desteklerden dolayı şimdiden teşekkür ederim.

**Saff: 4** *ALLAH, kendi yolunda kenetlenmiş bir duvar gibi düzenli birlikler halinde savaşanları sever.*

**WEB :** [www.ahmetmuratsaglam.com](http://www.ahmetmuratsaglam.com)

**TWITTER:** @ahmetmuratsgl

**YAZAR SAYFAM:**

[www.facebook.com/NedenSadeceKuran/](http://www.facebook.com/NedenSadeceKuran/)

*Ahmet Murat Sağlam*

19.10.2017 Perşembe

## GİRİŞ

**İddia:** Ehli Sünnet Vel Cemaat hak yoldur. Ehli Sünnete uyanlar hak yol üzerindedirler.

Hadiste buyurulmuştur ki, “Ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan 72’si Cehenneme gidecek, yalnız bir fırka kurtulacaktır. Cehennemden kurtulacak olan tek fırka, benim ve Eshabımın yolunda gidenlerdir.” *[Tirmizi, İbniMace]*

Ehl-i sünnet vel cemaat, sünnet ve cemaat ehli demektir. Eshab-ı kiram, Peygamber efendimizin cemaatidir. Sünnet de Peygamber efendimizin yolu demektir.

**İddiaya Cevap:** Ehli Sünnet tek bir grup ve yekpare bir anlayış değildir. İçinde ciddi inanç farkları bulunduran bir kümenin genel adıdır. Günümüzde İsmail Ağa Tarikatı da kendini Ehli Sünnet olarak tanımlıyor; İşid/Taliban/El Kaide gibi acımasız yöntemler uygulayarak insanların hayatını zindana çeviren, din adına insanları öldüren Sünni örgütler de! Her iki grubun arasındaki inanç farkının büyüklüğünü internet üzerinden kısa bir araştırma yaparak ya da kendi yayımladıkları videolar üzerinden görebilirsiniz. Hem Sünni hem de Şii grupların alt mezhepleri olan, dört Sünni üç Şii mezhebin inanç farkları sadece ayrıntılarda değil, aynı za-



manda temel hususlardadır. (Zaten ihtilaf etmedikleri konu da yok gibidir.)

Dört Sünni mezhep arasında (Şii mezheplerde de benzer durum var) ciddi farklar bulunuyor. Birinin haram dediğine, diğeri helal diyebiliyor. Mezheplerin aralarındaki ihtilaf ayrıntıda değil, yasama/hüküm koyma gibi temel bir konudur. Bunu mezhepler arası farkları inceleyerek kendiniz de kolayca görebilirsiniz. Haramlar üreten mezhepler yaptıkları ihtilafı basit gibi göstermeye çalışsalar da konuyu irdelediğimizde durumun oldukça ciddi olduğunu görürüz.

**Temel ihtilafa tanık olmak için önemli bir örnek:**

Kuran'a göre deniz ürünlerinin TAMAMI HELALDİR.

**İlgili ayetler:**

**Maide: 96** *Deniz hayvanlarını avlamak ve onları yemek size helal kılındı. Size ve yolculara geçimlik olmak üzere. İhramlı bulunduğunuz sürece kara avı size yasaklandı. Huzuruna toplanacağınız ALLAH'ı dinleyin.*

**Nahl: 14** *O ki denizi emrinize sunmuştur; ondan taze et yersiniz, ondan giyim ve takı için süsler çıkarırsınız. Gemilerin denizi yara yara akıp gittiğini görürsünüz. Böylece O'nun lütfunu ararsınız ve belki O'na şükredersiniz.*

Kuran'a göre deniz ürünlerinin tamamı helal olmasına rağmen mezhepler bu konuda ihtilaf etmişlerdir. **Üç mezhep deniz ürünlerinin tamamına helal derken**, Hanefi mezhebinde **BALIK SURETİNDE OLMAYAN BÜTÜN DENİZ**

**ÜRÜNLERİ İÇİN "HARAMDIR YENMEZ" hükmü verilmiştir.**

Kalamar, mürekkep balığı, yengeç, midye, istiridye, ıstakoz, kerevit, karides gibi deniz ürünleri, üretilen hükümlerle haramlaştırılmıştır. (Adını saymadığım birçok deniz mahsulüne de haram denilmiştir).

**Üç mezhep konu üzerinde Kuran'a uygun hüküm verirken,** Hanefiler bu görüşleri ile helal olan bir yiyeceğe haram diyerek, Allah'a iftira atmış ve **dini tahrif** etmiş oluyolar. Birçok konuda olduğu gibi bu konuda da bir mezhebin haram dediğine öteki helal diyebilmiştir. Hanefilerin yanlısı ve bazı deniz ürünlerine haram hükmü vermeleri Kuran'a göre şirk kapsamındadır. Ki bunu "**Neden Yalnız Kuran?**" kitabımda detaylı olarak işlemiştim (Nahl: 35 ve 116, Enam 148-150 ayetlerine de bakınız).

Problemi inceleyip çözmesi gereken din adamlarının çoğu herhangi bir sonuca varamadıkları gibi, Kuran'daki apaçık ayetlere rağmen maalesef mezheplerinin hükümlerini sorgulamadan izliyorlar.

Üç mezhebin imamı deniz ürünlerinin tamamının helal olduğu konusunda haklıydı. Peki Hanefiler haksız olmalarına rağmen, sonradan gelen Hanefi din adamları neden bu yanlışlığı göremeyip devam ettirdiler? Çünkü;

**HANEFİCİLİK YAPTILAR!..**



**Kuran'da bu uyarılar bizlerin mezheplere ayrılması için yapılıyor!**

**Rum: 32** Onlar ki dinlerini parçaladılar ve mezhep mezhep oldular. Her grup kendine ait olanlarla sevinip övünmektedir.

**Enam: 159** Dinlerini parçalara ayırıp grup grup olanlarla senin hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi ALLAH'a kalmıştır; sonra onlara durumlarını haber verecektir.

Mezhep imamları herhangi bir konuda görüş belirttiklerinde, sonradan gelen din adamları tıpkı kendilerinden öncekilerin yaptığı gibi delillere pek ehemmiyet vermeyerek kendi mezheplerinin görüşlerini savunuyorlar. YANİ MEZHEPÇİLİK YAPIYORLAR. Delil onlar için önemsizleşiyor ve diğer mezheplerin konu hakkındaki delillerine bakma gereği bile duymuyorlar. Artık kendi mezheplerinin içtihatları, onların zihninde sorgulanmasına gerek olmayan kesin hükümlermiş gibi kabul görüyor. Konular üzerinde tartışmaya, delil üzerine yaşamaya önem vermiyorlar. Bazı konularda istisnalar olmakla birlikte, genel gidişat hep mezheplerinin çizgisinde oluyor. Zaten din adamları da dahil, insanların mezheplerini kendilerinin seçmediğini, ailelerinden aldıkları mezhepleri körlemesine takip ettiğini hepimiz biliyoruz. (Aynı zamanda dünya üzerindeki insanların tamamına yakını, doğdukları ülkenin ve ailenin dinine ve mezhebine ölene kadar bağlı bir hayat sürüyorlar.)

**Akla şöyle sorular geliyor; Her zaman her konuda kendi mezhepleri haklı olamayacağına göre ve Ehli Sünnete göre**

dört mezhep hak ise, neden bir mezhep diğer mezhebin hükmünü uygulamakta sakınca görüyor? Neden illa kendi mezheplerinin (zaruret olmadığı takdirde) görüşünü izlemek zorundalar? Bu konularda bazı cılız bahaneler söylense de elbette bu cevaplar ikna edici ve inandırıcı olmaktan oldukça uzaktır.

Bin küsür yıldır üç mezhebin din adamları deniz ürünlerinin tamamına helal derken, Hanefi din adamlarının balık suretinde olmayan deniz ürünlerine halen haram demeleri hangi mantıkla izah edilebilir? **Her bir mezhebi oluşturan din adamları nasıl olurda kendi imamlarının içtihatlarının ay-nısını benimseyebilirler?** Bunun delille alakalı olmadığını çok kolay görmemiz gerekir. İctihati İLK yapan kişinin, neticede (yanlış olsa da) delile göre karar verdiğini söyleyebiliriz. Lakin daha sonradan gelen din adamları için artık önemli olan delil değil, sadece kendi mezheplerinin konu hakkındaki içtihatını takip etmektir. Bu delilin geçerli olup olmadığı noktasında bir sorgulamaya girişmemekte veya itiraz edecek cesareti kendisinde bulamamaktadır. Denizden çıkan ürünler konusundaki ihtilaf, konuyla ilgili verebileceğimiz yüzlerce örnekten sadece biriydi. Önemli olan atalardan gelen tüm dini öğretileri Allah'tan yardım isteyerek sorgulamak, **daima samimiyetle gerçeğin peşinde koşmak ve araştırmaktır.** Bu samimiyet ve çabayı gösteren kişinin batıl üzerine kalması mümkün olabilir mi? Allah, gerçeği araştıran, dinine değer veren ve çaba gösteren kullarına elbette yol gösterecektir.



Tüm din adamları elbette ki aynı değildir. Dönem dönem Kuran'a uygun olmayan konuları, ciddi sapmaları fark eden din adamları olmuştur. **Fakat, ya bunu seslendirecek cesareti kendilerinde bulamamakta ya da gerçekleri açıkladıkları ölçüde toplumdun dışlanarak sesleri bastırılmaktadır.** Bundan dolayı din alimleri cesaretli olmalı ve din günü hesap vereceklerini akıllarından çıkarmamalıdır.

***Allah'tan Korkan Müslümanlar Gerçeği Gizlemezler!***

**Ali İmran: 175** *Şeytan ancak kendi dostlarına korku verir. Onlardan korkmayın, benden korkun; gerçekten inanmışsanız.*

Geçmişte de günümüzde de her dini gruptan birçok din adamı bazı gerçekleri bilmelerine rağmen maalesef gizliyorlar! Bu davranış onların lanetlenmesine yol açıyor. Gerçeği gizlemek ve halkın tepkisinden korkmak, aslında gereği gibi iman etmemiş olduklarının göstergesidir.

***Din adamlarına ciddi uyarı; gizleyenlere Allah lanet ediyor!***

**Bakara: 159** *İndirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti, -biz kitapta halka açıkladıktan sonra- gizleyenleri hem ALLAH ve hem de tüm lanetleyenler lanetler.*

Dünya'da şu an oldukça fazla sayıda izleyeni olan binlerce din var. Her bir dinin içinde de kendi mezhepleri ve tarikatları var. Tabi ki bu binlerce dinin her birinde binlerce din adamı bulunuyor. **Bu din adamlarının, inançlarında olan**

**bazı yanlışları fark etmediğini sanıyorsanız yanılıyorsunuz.** Her biri kendi inançlarındaki bazı çelişkili durumların aslında farkında. Fakat ya umursamıyorlar ya da bunu açıklamaya korkuyorlar.

Sorgulamadan izleme ve ataları kutsama duygusu, halkın bilinç altında oldukça güçlüdür. Bu nedenle halka gerçekleri anlatmak ağır bedelleri olan ve herkesin kaldıramayacağı bir durumdur. Maaşlı din adamları maaşlarını kaybettikleri takdirde başka meslekleri olmadığından, gerçeği ya kısmen ya da tamamen gizlemeyi tercih ediyorlar. Her hal ve durumda işleri oldukça zor gözüküyor.

Kuran'da, şirk konusu oldukça detaylı olarak işlenmiş ve **haramlar noktasında ihtilaf etmenin şirk olduğunun altı çizilmiştir.** Birçok ayette müşriklerin ortak özelliklerinden birinin haramlar uydurmak olduğu açıklanmıştır.

***Allah bize yasaklananları detayıyla açıklamıştır!***

**Enam: 119** *Size ne oluyor ki, üzerinde ALLAH'ın ismi anılanlardan yemiyorsunuz? Halbuki zorunlu haller hariçinde size yasaklananları detayıyla size açıklamış bulunuyor. Birçokları, bilgiye dayanmayan kişisel görüşleriyle halkı saptırıyor. Rabbin sınırı aşanları en iyi bilendir.*

Kuran'daki bu hükümlerden dolayı, Hanefi Mezhebini izleyenler, yukarıda deniz ürünleriyle ilgili verilen hükme inanmakla hem helal olan nimetlerden faydalanmamış hem de (haramlar uydurarak dine eklenen hükümlerle) dini tahrif





etmiş olan mezhep imamlarını izleyerek şirke ortak olmuş olurlar. Böylece dinin tek hâkimi olan Allah'a da iftira atmış oluyorlar. Allah'a iftira atmanın ve **dinde haramlar uydurmanın önemsiz bir ayrıntı olduğu iddia edilebilir mi?** (Enam 138-150 arasındaki ayetleri lütfen dikkatlice okuyunuz.)

### ***Haramlar Uyduranların Sonu!***

**Enam: 140** *Cehaletleri yüzünden ALLAH'a iftiralar ederek çocuklarını budalaca öldürenler ve ALLAH'ın KENDİLERİNE VERDİĞİ RIZIKLARI HARAM EDENLER KAYBETMİŞLERDİR, şaşırmışlardır. Doğruyu görmezler.*

Dinin en önemli konularından biri olan haram ve helal noktasında ihtilaf etmek; dinde olmayan haramları ekleyen din adamlarının, İslam dininin tek hüküm koyucusu olan Yüce Allah'a ortak koşulması manasına gelir. Din bu yolla bozulma sürecine girerek, sınırları belirsiz ve mezheplere göre değişen karmakarışık bir hal alır ve almıştır da. Hanefi mezhebi çok ciddi bir sapma göstererek, Kuran'a rağmen deniz ürünlerinin bir kısmına haram hükmünü vermiştir. Sadece bu konu bile mezhebe uymanın Kuran'a göre ne kadar yanlış olduğunu anlamak için yeterlidir. Sadece Kuran'a inanan ve dinini ondan öğrenen birinin haram listesini bilmesi çok kolaydır. Ama mezheplere inanan kişilerin, nelerin haram olduğunu tam olarak bilmesi neredeyse imkânsızdır. Tüm dünya dinlerinde de bu böyledir. Bunu test edebilirsiniz.

### ***Din Adamları Çok Tehlikeli Olabilirler!***

**Enam: 137** *Böylece onların (Allah adına hüküm veren) ortakları, çocuklarını öldürmeyi bile müşriklerin çoğuna iyi bir şeymiş gibi gösterdiler. Böylece onları mahvettiler ve dinlerini karıştırıp bozdular. ALLAH dileseydi bunu yapamazlardı. Onlardan ve uydurdukları şeylerden uzak dur.*

Bizden öncekilerin durumuna düşmememiz için Allah bizi uyarıyor. Dini karıştırıp bozanlar geçmişte olduğu gibi bugünde vardır. **Bizim din adamlarımız da benzer şekilde bazı uygulamaları iyi bir şeymiş gibi göstermişlerdir.** Buna örnek olarak dinden dönenin öldürülmesi ve zina edenin taşlanarak vahşi bir şekilde katledilmesi gösterilebilir. Nice hükümler uyduran din adamları bu yolla dini yaşanamaz hale getirmişlerdir. İslam dinine Allah'tan geldiği gibi inanması ve uygulaması gereken Müslümanlar, Kuran'ı anlamak için çaba göstermemenin sonucu olarak, onlar tarafından saptırılmışlardır. **Din adamlarının ikna kabiliyeti oldukça güçlüdür.** Dünya üzerindeki birçok dini inancı, **ne kadar saçma olursa olsun ayakta tutan bizzat onlardır.**

### ***Din Adamlarının Çoğu Allah'ın Yolundan Saptırırlar!***

**Tevbe: 34** *Ey inananlar, din bilginlerinin ve din adamlarının çoğu halkın parasını hakketmeden yerler ve ALLAH'ın yolundan saptırırlar. Altın ve gümüşü yığıp ALLAH yolunda harcamayanlara acı bir azap müjdele.*

Elbette dini tahrif eden kişileri izleyenler bu yanlışlarının farkında değillerdir. Atalarını izledikleri için bu yanlışlara



inanıp uygulayanlar, yanlış hükümlere inanan insanların çokluğundan etkilendikleri için bunu yapıyorlar. Kalabalık insan topluluklarının bir şeye inanması o şeyi doğru yapmaz.

Tüm Müslümanlar dinini iyi biliyor olsalardı, din adamları onları kandıramaz ve saptıramazlardı. Bundan dolayı her Müslüman dinini çok iyi bilmek zorundadır.

### ***Din Adına Uydurulan Yalanlara Dikkat!***

**Hud: 18** *Uydurmaları ALLAH'a yakıştırandan daha zalim kim olabilir? Onlar Rab'lerinin huzuruna çıkarılır ve tanıklar: "İşte Rab'leri hakkında yalan uyduranlar bunlardır" diyecekler. ALLAH'ın laneti zalimleredir.*

**Ankebut: 13** *Gerçekte, kendi yüklerine ek olarak (sorumlu oldukları) başka yükleri de yüklenecekler ve uydurdıkları şeylerden diriliş günü sorulacaklardır.*

**Zümer: 60** *Diriliş günü, ALLAH hakkında yalan uyduranların suratlarını asık görürsün. Cehennem, azgınlara tam uygun bir yer değil midir?*

Din adına söylenen herşeyin, verilen her hükmün delilini sormak zorundayız. Dinin sahibi Yüce Allah'tır. Allah adına yalanlar üreterek dini tahrif eden tüm din adamları, ayette de belirtildiği üzere lanetlenmiş kişilerdir. Din adına tek bir yalan üretmek dahi bu laneti hak etmek için yeterlidir. Bu nedenle din adına konuşulan şeyler hakkında, yeterince hassasiyet göstermek her Müslümanın en temel görevlerinden biridir.

## Delilsiz İnanan Toplumlar!

*Dine inanmak delilsiz olamaz.* Halen dünya üzerinde yaşayan nice insan delilsiz inanmanın bedelini oldukça ağır bir şekilde ödüyor. Bu nedenle Kuran'da sürekli olarak delil üzere yaşamamanın önemi üzerinde durulur ve Müslümanlar bu konuda uyarılır.

**Kasas: 75** *Her bir toplumdaki bir tanık seçer ve "Delilini-  
zi getirin" deriz. Böylece, tüm gerçeğin ALLAH'a ait olduğunu öğrenecekler ve uydurmuş oldukları şeyler kendilerini bırakıp kaybolacaktır.*

**Muhammed: 14** *Rabbinden bir delil üzerinde bulunan, işlediği kötülükler kendisine güzel gözükene gibi olur mu? Onlar arzularına uymaktadırlar.*

Ayet, hesap gününde her toplumdaki DELİL İSTENECEĞİNİ bize haber veriyor. Örneğin bu ayetin haberinin gerçekleşeceği büyük hesap gününde, ineğe kutsallık veren bir Hindu bunun geçerli delilini sunabilir mi? Veya kâinatın Muhammed (as) hürmetine yaratıldığını ve onun Allah'ın sevgilisi olduğunu iddia eden bir Müslüman? Ya da İsa (as)'ın Allah'ın oğlu olduğunu iddia eden bir Hristiyan? Elbette bunların hiçbiri geçerli bir delil sunamayacak ve attıkları büyük iftiraların bedelini ödeyecekler. Bu nedenle din söz konusu



olduğunda Rabbimizden gelen bir delil üzerinde olmak en akıllıca davranış olacaktır.

**Yunus: 68** "ALLAH çocuk edindi" dediler. O bundan çok yücedir. O, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Sizin bu konuda hiçbir kanıtınız yoktur. ALLAH hakkında bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz?

Bu çirkin iddiayı yapan bir Hristiyana sorarsanız, kendine göre birtakım rivayetlerden delil getirecektir. Fakat ALLAH verdiğim ayetinde, bu iftirayı atanların bir delili olmadığını söylüyor. Demek ki ALLAH katında geçersiz bir delili izlemek de bize fayda sağlamıyor! Rivayetlerden, hadis kitaplarından, falanca rahibin, falanca gurunun (Guru: Hinduizmde din öğretmeni), filanca hocanın sözlerinden getirdiğimiz deliller kabul edilmiyor!

Elçiler mesajlarla toplumlarına gittiklerinde hep kuşku ile karşılandılar. Allah'tan aldıkları mesajları toplumlarına ilettiklerinde onlara inanan insan sayısı her zaman az oldu, hatta bazen kendi aileleri bile iman etmediler. Zaman içerisinde elçilerin mesajları kabul görüyor ve inanan insanların sayısı çoğalmaya başlıyordu. Fakat bu, bazı problemleri beraberinde getirerek (Araf:169-Furkan:18) mesajın bozulmasına yol açan bir etki yapıyordu. Yeni dine giren kişiler eski inançlarının bir kısmını bırakmıyor, süreç içerisinde uydurma rivayetleri kullanarak 'sözde delillerine dayanan bu inançları' dinin içine sokuyorlardı. Dinin tahrif sürecinin böyle bir kısır döngü içerisinde yaşandığını söyleyebiliriz.

İnsanların çoğu, anne-babasından aldığı dini öğretileri sorgulamadan kabul ediyor. Dünyanın neresine bakarsak bakalım insanın bu özelliği değişmiyor.

**Yasin: 62** *Buna rağmen o, sizden birçok nesilleri saptırdı. Hiç aklınızı kullanmaz mıydınız?*

Kişilerin inancını genellikle “doğum yerleri” belirliyor. Toplumun içinde bulunduğu dini öğretilerin sorgulanmadan kabul edilmesi sebebiyle (ekseriyetle) Hindistan’da dünyaya gelen kişiler Hindu, İsrail’de Yahudi, İran’da Şii, Türkiye’de dünyaya gelenler çoğunlukla Sünni, Çin veya benzeri komünist ülkelerde ise Ateist olabiliyor (Sosyalist ülkelerde Ateizm oldukça yaygındır). Ve bu insanların neredeyse tamamına yakını atalarından öğrendikleri din üzere bir ömür yaşıyorlar. Dini inançlarında ne kadar saçma unsurlar olursa olsun bu onları düşündürmüyor. Her dini grubun kendi içinde alt mezhepleri, tarikatları veya cemaatleri oluyor. Liderlerine ölesiye bağlı ve onların yaptığı hatalara karşı büyülenmiş gibi kör ve sağır kesiliyorlar. (Lütfen Fetullah Gülen ve cemaatini hatırlayalım).

Kuran ise atalarımızın dinini sorgulamayı, düşünmeyi ve indirilen vahyin hakikatine tanık olup, aklederek uymayı emrediyor. Hakikat, Kuran’a göre miras kalacak bir şey değildir. Hakikate tanık olmak için önce erdemli biri olmak, sonra da istek ve çaba gerekiyor. Bunun güzel bir örneği Nuh as’ın oğlu ve karısının inkârcı olmasıdır. **Hak üzere olmak atardan veya ailemizden miras olarak geçebilecek bir olgu olsaydı tüm elçilerin ailelerinin iman eden kişiler olması ge-**



**rekirdi.** Oysa birçok elçinin bazen birinci dereceden akrabaları bile iman etmemişlerdi.

**“Neden diğer inançlar uydurmayken, senin inancın en doğrusu? Delilin nedir?”** sorusunu kilisede ibadet eden bir Hristiyana, Tokyo’da tapınaktan çıkan bir Budist’e, Ganj Nehri’nin yakılmış insan külleriyle kirlenen suyunda yıkanıp Hacı olduğuna inanan bir Hindu’ya, Türkiye veya İran’da cuma namazı sonrası camiden çıkan bir Sünni veya Şii’ye sorun; alacağımız cevaplar aşağı yukarı benzer olacaktır.

### ***Doğru Yolda Olduklarını Sanıyorlar!***

**Araf: 30** *Bir grubu doğru yola ilettiler, bir grup da sapıklığı hakkettiler. Onlar, şeytanları/aldatanları ALLAH'tan başka dostlar edindiler ama kendilerini doğru yolda sanıyorlar.*

Neredeyse dünyadaki tüm dini gruplar, doğuştan Allah’ın kendilerine iltimas geçtiğine inanıyorlar. En doğru mezhep, tarikat veya cemaatin kendi izlediklerinininki olduğunu düşünüyorlar. Aynı kişilerin, Allah’ın adaletsizlik yapmayacağına ve kimseye iltimas geçmeyeceğine inanıyor olmalarına rağmen, bu çelişkiyi önemsememeleri ve üzerinde düşünmemeleri de ilginçtir! Bunu çok kolay deneyimleyebilir, tanıdığınız değişik din veya mezhepten olan kişilere sorarak test edebilirsiniz.

Dünyanın neresinde olursa olsun, genelde insanların bu taklitçi tavrı değişmiyor. Kuran ise bize taklitle yaşamayı değil; bilgiyle, araştırarak ve delile dayanarak inancımızı oluştur-

mamızı, düşünüp sorgulayan insanlar olmamızı öğütüyor. Kuran'ın delil üzere yaşamayı öneren prensipleri ile insanların taklitçi tavrı arasındaki uçurumun üzerinde düşünmeli ve düşündürmeliyiz. Kuran işte burada devreye girmeli ve inancımızı şekillendirmelidir. Hakikate dayanan bir inanç ancak Kuran ile mümkün olabilir. İnancını değişik kitaplar arasında paylaştıranların tutarlı ve çelişkisiz bir inanç içinde olmaları imkânsızdır.

**Bakara: 209** *Size apaçık deliller gelmesine rağmen doğru yoldan kayarsanız, bilesiniz ki ALLAH Üstündür, Bilgedir.*

**Ali İmran: 105** *Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra ayrılık ve anlaşmazlığa düşenler gibi olmayınız. Onlar için büyük bir azap var.*

**Beyyine: 4** *Gerçek şu ki, kendilerine kitap verilmiş olanlar, ancak onlara açık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler.*

**Yusuf: 103** *Ne kadar istesen de halkın çoğunluğu inanmayacaktır.*

### ***Doğru Yoldan Kaymış Atalarımız!***

Yukarıdaki ayetler dinde anlaşmazlığa düşülmemesini öğütüyor. Mezheplerin ise **anlaşmazlığa düşmediği tek bir konu bile neredeyse yok gibidir**. Kuran anlaşmazlıkları sonlandırmak için gönderilmiş bir kitap olmasına rağmen, din adamları bizzat Kuran'ın neredeyse her hükmünde derin ihtilaflara saplanmayı başarmışlardır. **Oysa dindeki temel ko-**





**nularda ihtilaf etmek basit bir konu değildir**, ayetlerde de belirtildiği üzere, **doğru yoldan kaymış olmanın** bizzat kendisidir. Ayrıca azaba uğratılmak için yeterli bir sebeptir. Zaten dünya üzerinde yaşayan Müslümanların çektiği acıların başlıca sebeplerinden biri de ihtilaf edip parçalanmış olmalarıdır.

Sonuçta Müslümanlar geçmişte yaşayan diğer insanlar gibi ayrılığa düşmüşlerdir. Allah bu ayetleri, dikkate almamız ve aynı hataları tekrarlamamız için göndermiştir. Müslümanların hiç olmazsa günümüzde bu uyarıları dikkate alıp ihtilafları bitirmesi, hatayı devam ettirmemesi ve yekpare olması gerekiyor.

*Allah ne güzel uyarıyor!*

**Enfal: 46** ALLAH'a ve elçisine uyun, **çekişmeyin, yoksa zayıflayıp gücünüzü yitirirsiniz.** Güçlüklere karşı direnin. Elbette ALLAH sabredenlerle beraberdir.

Gücü ellerinden giden Müslümanlar ezildikçe eziliyorlar. Çektiğimiz acıların sebeplerini Yüce Allah ne güzel özetlemiştir. 57 İslam ülkesi birlik olabilseydi Müslümanlar bu durumda olur muydu? (Gerçi konu çıkar olunca adı İslam olan bu ülkelerin hemen birleştiğine de tanık oluyoruz. Ayrıca bu birleşmeyi zalim devletlerle iş birliğine girerek yapıyorlar.)

*Doğru Yolu Kuran ile Bulun! Ayetlerden Yüz Çevirmeyin!*

**Enam: 157** Yahut, "Bize de kitap indirilseydi onlardan daha doğru yolda olurduk" da DİYEMEZSİNİZ. Size

*Rabbinizden **apaçık bir delil (beyyine)**, bir hidayet ve bir rahmet gelmiş bulunuyor. ALLAH'ın ayetlerini yalanlayıp ondan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmelerinden ötürü azabın en kötüsüyle cezalandıracağız.*

Yüce Allah atalarımıza da bir kitap gönderdi, fakat onlar tüm bu uyarılara rağmen kitabı terk ederek ihtilafların içine gömüldüler. Mazeret yok! Elimizde bir kitabımız var ve kitapla uyumsuz bir inanç içerisinde olanlar kaybedecekler. Kuran ile doğru yolu bulması gereken Müslümanların ellerinde binlerce kitap var. Aynı zamanda bu kitapların içerisinde Allah'a ve elçilerine ciddi iftira ve hakaretler var. **Kuran** Müslümanların gerileme nedenlerinden biri **olamayacağına göre**, ana sebep yine bu kitaplardır. Allah'ın vahyini yetersiz görüp **din adamlarının elleriyle yazmış olduğu kitaplarda** hidayet arayanlar, bu yolla dine sürekli zamlar yaparak dini tahrif etmiş ve Müslümanların geri kalmasına neden olmuşlardır.

**Allah Uyarıyor!**

***Elleriyle kitap yazıp din üreten kişilere dikkat!***

**Bakara: 79** *Kitab'ı elleriyle yazdıktan sonra onu ucuz bir fiyata satmak için onun ALLAH'tan olduğunu söyleyenlerin vay haline. Ellerin yazdığından dolayı vay haline onların. Kazandıklarından dolayı vay haline onların!*



**Şeytan zehrini masum bir fikrin içine gizlemeyi başarmıştır.** Günümüz din adamları da tıpkı atalarımız gibi, peygamberimizi hadisler yoluyla izlediğini zannederek aynı hatayı tekrarlıyorlar. Oysa hadisleri izlemek elçiye isyan etmektir. Elçiler sadece vahye uyarlar ve vahye uyulmasını söylerler. **Elçilerin şahsi sözleri din olamaz.** Elçiler dahil tüm insanları Yüce Allah vahyi ile doğruya iletmıştır. **Elçiye uymak, tıpkı elçinin yaptığı gibi sadece Kuran'a tabi olmakla olur.** Din sadece Allah'ın vahyi ile yaşanabilir. Allah'ın dini için bakılacak tek adres Allah'ın kitabı olmak zorundadır. Aksi halde, ilave dini öğretiler içeren, insan yazımı kitaplardan inancımıza dair sunacağımız deliller ahirette kabul edilmeyecektir. **Ayetler bizi uyarıyor...**

*Aşağıdaki ayetler bu konuda önemli ipuçları veriyor.*

**Hacc: 52** *Senden önce, isteklerine şeytanın karışmadığı hiçbir elçi ve hiçbir peygamberi göndermedik. ALLAH şeytanın attığı şeyleri ortadan kaldırır ve sonra ALLAH ayetlerini sağlamlaştırır. ALLAH Bilendir, Bilgedir.*

**Hacc: 53** *Böylece şeytanın attığını kalplerinde hastalık bulunanlar ve kalpleri katı olanlar için bir test haline sokar. Zalimler, elbette apaçık bir karışıklık içindedirler.*

**Hacc: 54** *Bu durum, aynı zamanda, kendilerine bilgi verilmiş olanların bunun Rabbinden gelen bir gerçek olduğunu anlamalarını sağlar. Böylece kalpleri onu benimser ve iman ederler. ALLAH, elbette, inananları doğru yola ulaştırır.*

Elçilerin hemen ardından teste konu olacak bir durum ortaya çıkıyor. Bu test aynı zamanda ayrıştırıyor. Yani testi geçenler ve geri kalanlar oluyor. Elçilerin ardından, elçilerin adı kullanılarak uydurulan dini öğretilerin ümmetlerini nasıl saptırdığını görebiliriz. Şeytan bir şekilde elçilerin ismini kullanarak ümmetlerini kandırmayı başarıyor. Elçilerin getirdiği saf mesajı bozamayan Şeytan, onlar adına uydurulan dini öğretilerle insanları saptırıyor. İnsanlar elçilerin söylediği iddia edilen sözlerle (Müslümanlar için günümüzde hadislerle) vahiyden uzaklaştırılmış oluyor.

Dine rivayetler yoluyla zam yapanlar, Müslümanları da benzer şekilde saptırıyorlar. Din bizim istediğimiz gibi değil, Yaratıcımız tarafından emredildiği gibi yaşamamız gereken bir yapıdır. Kafamıza göre dini ne biz ne de din adamları şekillendiremeyiz. Allah'ın Müslümanları serbest bıraktığı alanları, din adamları kafalarına göre doldurmuşlardır ve sonuç ortadadır. Atalarımızın öğrettiği tahrifat ve çelişkileri fark etmemiz için, gerekli araştırmaları yapmamız bu yüzden çok önemlidir.





## *Her Dini Grup, Mezhep, Tarikat Kendi Kitabından Memnun!*

**Müminun: 53** *Fakat, onlar işlerini çeşitli kitaplara ayırdılar. Her grup kendi yanında bulunandan hoşnut...*

Herbir mezhep işlerini ayetin işaret ettiği gibi kitaplara ayırmış durumda. Hepsi kendi kitaplarından son derece memnun. Kendisinin doğru yolda olduğuna inanıyor ama inandığı öğretilerin geçerli delillerini sunamıyor ve ahirette de sunamayacak!

Bir Sünni Şii hadislerine bakmıyor, bir Şii de Sünni hadislerine bakmıyor. Her iki grup da birbirlerinin hadislerini ve mezheplerinin içtihadlarını delil olarak görmüyorlar fakat izledikleri hadislerin sağlam ve sahih olduğunu iddia ediyorlar. Her ikisi de hadislerin değeri ile alakalı samimi değiller. Din adamları bu konuda da mezhepçilik yapıp **kendi mezheplerinin dışındaki hadislerle ilgilenmiyorlar**. Hadislerin değerini ve önemini, o hadisi hangi mezhebin tabilerinin rivayet ettiği belirliyor. Yani Buhari, Müslim, Tirmizi gibi hadis kitaplarının yazarları Şii olsaydı, el üstünde tutulan bu kitaplar Sünniler için değersiz olacaktı ve ilgilenilmeyecekti.



Aynı şeyler Şiiiler için de geçerlidir. Buhari Şii olsaydı, Şiiiler onu el üstünde tutacaklardı ama Sünni olduğu için önemsemiyorlar.

İki gruba da soruyoruz: Şiiilerin hadis kitaplarında hiç mi sahih hadis yok? Veya Sünnilerin hadis kitaplarında hiç mi sahih hadis yok? İki grubun da birbirlerinin hadislerini neden önemsemediklerinin, ayette eleştirilen konuma düşmüş olmalarından kaynaklandığını çıkarsayabiliriz!

Her mezhebin kendine göre delileri var. Fakat zanni deliller Allah katında ne kadar geçerli olabilir? **En önemli nokta burasıdır.** Kitaplarda hoşunuza giden hükümler bulmanız o hükümleri doğru yapmıyor. Dinin sahibi kim ise emirleri de ondan almamız gerekiyor. Din, Allah ve insanın ortaklaşa yaptığı bir şey değildir. Allah emreder, kullar da O'nun emirlerine uyar. Biz Müslümanlara da düşen sadece Allah'ın emirlerine uymaktır.

**Hud: 112 EMREDİLDİĞİN GİBİ dosdoğru ol, SENİNLE BERABER YÖNELMİŞ OLANLARLA BİRLİKTE...** Aşma ve azgınlaşma. O, sizin yaptıklarınızı Görendir.

Elçiler Allah'ın emirlerini titizlikle uygulamış ve bu emirlere eklemeler yapmamış olan seçilmiş çok değerli kullardır. Sorun elçilerde değil, **onların ardından kafalarına göre dini hükümler üretmek isteyen din adamlarındadır.** Yüce Allah "emredildiğin gibi dosdoğru ol" diyor. Bu emirler her Müslümanın ihtilaf etmeden bulabileceği bir kaynaktan olmalıdır. Düşünülmesi gereken soru, Allah yeteri kadar emir vermedi mi ki hadis kitapları dinin ikinci kaynağı yapılıyor?

Allah'ın emirlerini yetersiz gören kişiler, kafalarına göre bir din yurdurmak için hadisleri kullanıyorlar.

**Enbiya: 27** *Onlar O'ndan önce söz söylemezler; O'nun emirlerini ise titizlikle uygularlar.*

Yukarıdaki ayette de açıkça ortaya konulduğu gibi elçiler Allah'ın emirlerinin titizlikle uygulayıcısıdır. Emirler oldukça net, mükemmel ve yeterlidir. Elçiler emirleri uygularken o emirlere ek yapamazlar ve yapmamışlardır da!

### **Din Adamlarının Keyiflerine Uyamayız!**

Zanni birtakım rivayetlere dayanarak oluşturdukları hükümlere uyulması, atalarımızı geçmişte mezheplere böldü. Her din adamı kendi işine gelen rivayeti tercih ediyor. Bu günümüzde de böyledir. Dini gruplara bakmanız, onların rivayet tercihleri arasındaki farkı görmemiz için yeterlidir.

**Rad: 37** *Böylece onu Arapça bir yasa olarak indirdik. Sana gelen bilgiden sonra onların keyfine uyarsan ALLAH'a karşı ne bir dostun ne de bir koruyucun olamaz.*

Tüm mesele burada başlıyor. Din adamları Allah'ın emirlerinin yeterli seviyede mükemmel olmadığını ima ediyor ve bazı detayları sadece hadislerden öğrenebileceğimizi iddia ediyorlar. "Neden Yalnız Kuran?" adlı kitabımda bu konuya yeterince değindiğim için tekrar girip kitabı uzatmak istemiyorum.

**Zümer: 18** *Onlar ki SÖZÜ DİNLERLER VE EN GÜZELİNE UYARLAR. Onlar, ALLAH'ın yol gösterdiği kimselerdir. ONLAR AKIL SAHİPLERİDİR.*





Gerçeğe ulaşacak insanların özelliklerinden biri de sözü dinlemeleridir. Yukarıdaki önerilen davranışı sergileyen kişiler gerçeği görmeyi daha çok hak ederler. Allah Müslümanlara hayatları boyunca kullanacakları önemli prensipleri öğütüyor; dinleyenlere ne mutlu.

Elçiler kendilerine geldiğinde, onları dinlemeyen ve gereği gibi aklını kullanmayan kişiler hakikate tanık olamayıp testi kaybettiler. Günümüzde de durum böyle olacaktır. Akıl sahibi insanlar eğer aklını doğru kullanabilirlerse, doğru ile yanlış birbirinden ayırt edebilirler. Doğru ile yanlış birbirinden ayırt edemeyenlerin hakikate tanık olmaları zaten zordur. Şunu biliyoruz ki ne söylersek söyleyelim, bağnaz ve dar kafalı insanlar yanlış anlamaya müsaittirler.

**Gerçeği görmek için Allah'tan yardım dilemeye, hakikati gerçekten öğrenmek istemeye, samimi olmaya, kendimizi eleştirmeye ve sorgulayan aydın bir bakış açısına ihtiyacımız var.** Düşünmeyen ve sorgulamayan birinin imanı ne ölçüde kaliteli olabilir ve Allah'ın istediği kriterleri karşılayabilir?

*Allah Kendisine Gereği Gibi Kulluk Yapanları Yoluna Eriştirecektir!*

**Ankebut: 69** Uğrumuzda çaba gösterenleri yollarımıza ileticeğiz. ALLAH hiç kuşkusuz iyilik edenlerle beraberdir.

## *Dini Yetersiz Görüp Eklemeler Yapan Atalar!*

Atalardan öğrenilen dini öğretiler ne kadar saçma olursa olsun, bu öğretilerin kalabalıklar tarafından izlenmesi yeni bir şey değildir. **İnsanlık tarihi boyunca atalarını izleyen insanlar, inançlarındaki sorunlu tarafları görmek istemediler.** İnsanların çoğunun tavrı, halen ayetlerde eleştirilen kişilerin tavrı gibidir.

*ATALARI DELİLSİZ İZLEMEK DOĞRU MU?*

**Zuhruf: 22** Hayır, "Biz atalarımızı bir yol üzerinde bulduk ve biz onların öğretilerini izliyoruz" dediler.

**Zuhruf: 23** Tıpkı bunun gibi, senden önce, bir kente her ne zaman bir uyarıcı gönderdiysek elit tabaka, "Biz, atalarımızı bir yol üzerinde bulduk ve biz onların öğretilerini izliyoruz" derlerdi.

**Zuhruf: 24** O da, "Size, atalarımızı üzerinde bulduğunuzdan daha doğrusunu getirmiş isem de mi?" derdi. Onlar da, "Sizin getirdiğiniz mesajı inkâr ediyoruz" derlerdi.

Ayetlerde de göreceğiniz gibi elçilerin reddedilmesinin ana nedenlerinden biri, **insanların atalarından öğrendikleri dini daha doğru bulmalarıydı.** İnsanların çoğunluğuna atalarından devralarak öğrendikleri yolları/mezhepleri/dinleri de-



ğiştirmek çok zor geliyor! İnsanlar, düşünmeden ve sorgulamadan atalarından gelen din üzerinde yaşamayı tercih ediyorlar. Oysa aynı kişiler herhangi yeni bir dini kabul etmek için kılı kırk yarıyorlar. **Dinini değiştirmek isteyen kişiler haklı olarak araştırmadık din bırakmıyor, konu üzerinde sürekli bir araştırma yapıyor ve ikna olmadan da din değiştirmiyorlar.** Peki diğer insanlar bu titizliği, neden içinde buldukları dini anlayışlar için yapmıyorlar? Mevcut dini inanışları sorgulamıyorlar ve atalarını üzerinde buldukları yol dinleri oluyor. Ama dinlerini değiştirmek isteyince tavırları neden farklılaşıyor? Bunun sebeplerinden biri mevcut dine inanırken var olan çelişkileri fark edememeleridir!.. Diğer bir sebep ise, bu çelişkileri farketme gerçekleştikten sonra, aldatılmışlığın da verdiği farkındalıkla bir daha aldanmamak için iyice algılamak istenmesi ve inandığı dini iyice bilme ihtiyacının duyulmasıdır.

Genellikle araştırmadan, kendilerini de zorlamadan, doğuştan, yaşadıkları toplumdan devralınan din ile (ki bu inanç ne olursa olsun), cennete bir şekilde gidileceğine inanılıyor. Kuran sürekli düşünmeye teşvik ederken, düşünmeyen ve akletmeyen insanları ise boşuna kınamıyor!..

Atalardan alınan dine ait mezheplerin öğrettiği hükümler takipçilerini şirke sokuyor. Oysa izlememiz gerekenin elçilerin getirdiği saf vahyin mesajı olduğu Kuran tarafından sürekli hatırlatılır. Atalarımızı üzerinde bulduğumuz mezheplerin ne kadar problemlili olduğunu, **neredeyse her konuda ihtilaflarının olduğunu, bir mezhebin haram dediğine öteki mezhebin helal diyebildiğini** siz de herhangi bir konuyu inceleyerek kolayca görebilirsiniz. Oysa din aynı ise, dini hükümlerin listesi de aynı olmak zorundadır. Allah insanla-

ra, farklı hükümleri olan ve mezheplere göre değişen bir din indirmemiştir.

**Haram listesinde ihtilaf bu ayete muhatap olmak manasına gelir!**

**Nahl: 116** *Dillerinizin yalan yere nitelendirmesinden ötürü "Bu helaldir, bu haramdır" demeyin. Böylece ALLAH'a yalan yakıştırmış olursunuz. ALLAH'a yalan yakıştıranlar başarıya ulaşamazlar.*

Sınırları belirsiz, mezheplere ve ülkelere göre hükümleri değişen bir din Allah'ın indirdiği din olabilir mi? Bazen aynı mezheplerin bile ülkelere göre hükümlerinin değişmesi ilginç değil midir? Mezheplerdeki birçok hüküm apaçık bir şekilde vahiy edilen hükümlere göre uyumsuzluk oluşturuyor. Helal olan herhangi bir yiyeceğe haram denilmesi ayet-tende anlaşılacağı gibi Allah'a yalan isnad etmek manasına geliyor. **Mezhepler arası ihtilaf konusu işte bu yüzden çok önemlidir.**

ALLAH KÖTÜ BİR ŞEY EMRETMEZ AMA ATALAR EMREDEBİLİR

**Araf: 28** *Herhangi bir kötü şey işledikleri zaman, "Atalarımızı böyle yapar bulduk; Allah da bize öyle emretti" derler. De ki: "Allah kötü bir şey emretmez. Allah hakkında nasıl olur da bilmediklerinizi söylersiniz?"*

**Furkan: 18** *"Sen yücesin, senin yanında kimseyi veliler kabul etmek bize yakışmaz. Fakat, sen onlara ve atalarına nimetler başışladın. Nihayet, onlar mesajı unutup yozlaşan bir toplum oldular" diye karşılık verdiler.*



Dinden olmayan tek bir maddeyi dine eklemek, dini tahrif etmek anlamına gelir. **Aşağıdaki hükümlerin hiçbiri Kur'an'a uygun değildir.** Bu ve benzeri hükümler uydurmanın bedeli çok ağır olmuştur ve halen bu bedel ödenmeye devam etmektedir.

**Din adamlarının uydurma hadisler yoluyla dine eklediği öğretilere bazı örnekler;**

*Zina edenlerin taşlanarak vahşice katledilmesi.*

***Dinden dönen kişilerin öldürülmesi.***

*Namaz kılmayanlara ölüm hükmünün verilmesi.*

*Mütevâtir hadisleri kabul etmeyenlere ölüm hükmünün verilmesi.*

*Altın ve ipeğin erkeğe haram olması.*

*Midye, karides gibi deniz ürünlerinin haram olması.*

*Resim, müzik ve süs heykellerinin haram olması.*

*Kuran'ın ölümlere okunan bir kitap haline getirilmesi.*

*Namaz kıldırmanın ve ezan okumanın meslek haline getirilmesi.*

*Kuran okumak için abdest şartının koyulması.*

*Arapça ibadet şartı koyarak ibadetten gereken faydanın yitirilmesi.*

*Kadın saçının bir telinin bile görünmesinin haram olduğu.*

*Kadının devlet başkanı ve yönetici olamayacağı.*

*Cuma namazının erkeklere ait bir ibadet olduğu.*

*Yol gösterici olarak bir şeyhe, tarikata muhtaç olduğu iddiası.*

*Adet zamanında kadına namaz ve oruç gibi konularda ibadet yasağı.*

*Rabıta, vesile ve tövbe almak gibi yöntemlerle şeyhin aracı kılınması.*

*Mezheplere ve tarikatlara bölünmek ve daha neler neler!..*

Yukarıda fikir edinmek için örnekler verdiğim konular, atalarımızın dini ne denli tahrif ettiklerinin açık kanıtlarıdır. Müslümanlar dine eklenen hükümlerle cahilleştirilmiş ve vahiy edilen dinden uzaklaştırılmıştır. **Örneğin dinden döneni öldürmek gibi bir hüküm, küçümsenecek bir tahrifat değildir ve sonuçları çok acı olmuştur.** Dinde yapılan tahrifatı eleştiren birçok insan bu tür hükümlerle susturulmuş ve tahrifat süreci de hızlanmıştır. Gelenekten gelen dindeki herhangi bir hükmün yanlışlığını göstermeye çalışmak ve o hükmü eleştirmek bile dinden çıkmak olarak nitelenebilmiştir. Ve dinden çıktığımızda ise bunun cezası ölümdür. Bu nasıl bir dini anlayış ki düşünceye bile idam hükmü veriyor!.. Yani geleneksel dini anlayış insan beyninde gerçekleşen bir fikre bile ölüm cezasını takdir edebiliyor. Ne büyük bir zulüm!.. Ve maalesef bunu İslam adına yaptıklarını iddia ediyorlar ve bu daha da vahim bir zulümdür!..

Dini tahrif edenler elbette bu zulmün dinin aslında olduğunu iddia ederek uyguluyorlar. Allah, kendisi hakkında yalanlar uyduranlar hakkında uyarıyor.

**Hud: 18 Uydurmaları ALLAH'a yakıştırandan daha zalim kim olabilir?** Onlar Rab'lerinin huzuruna çıkarılır ve tanıklar: "İşte Rab'leri hakkında yalan uyduranlar bunlardır" diyecekler. ALLAH'ın laneti zalimleredir.

Ana dilleri Arapça olan ülkelerde de Kuran'dan uzaklaşma ve hurafeler kısmen olsa da, esas sapma Kuran'ı anlamadığı dilde okuyan halklar arasında olmuştur. Yani Kuran'dan sapma durumu sabit kalmış ama sapmanın şiddeti azalmış veya artmıştır. Müslümanların temel sapması Kuran'a yaklaşım ve anlama metodu ile olmuştur. Müslümanlarda Kuran'ı



anlama çabası olsa da, Kuran'ın hadisler eşliğinde okunmasıyla birlikte hadislerin zihinleri yönlendirmesi ağır basmıştır. Şartlanan zihinler, Kuran'daki birçok konuyu ya yanlış anlamış ya da Kuran'daki hükümleri dikkate almamıştır. Her mezhebe göre değişen hüküm listeleri oluşturulmuş ve din adamları halkı kendilerini izlemeye mecbur bırakmıştır.

***Kuran iman edenleri uyarıyor! Helal olan şeyleri haram etmeyin!***

**Maide: 87** *İnananlar, ALLAH'ın size helal yaptığı iyi şeyleri haram etmeyin. Sınırı aşmayın. ALLAH sınırı aşanları sevmez.*

**Maide: 88** *ALLAH'ın size rızık olarak verdiklerini, helal ve temiz olarak yiyin. İnanduğunuz ALLAH'ı dinleyin.*

Ayetlerde helal olan bir şeye haram demek sınırı aşmak olarak niteleniyor. Ve Allah'ın sınırı aşanları, yani din adına haram uyduranları sevmediği belirtiliyor. Buradan şu sonucu çıkarabiliriz; Yüce Allah dine yığınla haram ekleyen hiçbir mezhep ve hadis imamını sevmez. Din uydurarak halkı saptıran bu kişilerin halk tarafından seilmeleri ise ayrı bir ironidir.

İsa as'ı sevdiğini söyleyen Hristiyan din adamları (Pavlus gibi) nasıl ki İsa peygamberin en büyük düşmanları ise ve onu ilahlaştırarak Hristiyanlara en büyük kötülüğü yapıyorlarsa; dini tahrif eden her bir "Müslüman" din adamı da benzer şekilde suçludur. Din adamları Müslümanları mezheplere bölerek Müslümanlara en büyük kötülüğü yapmış oldular. Peygamberimize yığınla iftira atan kişilerin peygamberimizi sevdiği iddiası boştur, tıpkı İsa peygambere iftira atan Hris-

tiyan din adamlarının onu sevdiklerini söylemelerinin boş olduğu gibi!

***Dine ilaveler yapan din adamları rablik iddia etmiş oluyorlar!***

**Tevbe: 31** *Din bilginlerini, din adamlarını ve Meryem oğlu Mesih'i ALLAH'tan ayrı rabler edindiler. Oysa, yalnız tek Tanrı'ya kulluk etmekle emredilmişlerdi. O'ndan başka tanrı yoktur. O, eş koştukları kimselerden de çok Yücedir.*

Yukarıdaki ayet konumuz açısından kilit öneme sahiptir. Kitap ehli olanlar kendi din adamlarını nasıl rab ediniyorlardı? **Bu sorunun cevabı çok önemlidir.** Din adamlarımızı rab edinmemek için daha önceki toplumların kendi din adamlarını nasıl rab edindiğini bilmemiz gerekir. Bu soruya Ali İmran suresi 79. ve 80. ayetlerde cevap buluyoruz.

**Ali İmran: 79** *ALLAH'ın kendisine kitap, bilgelik ve peygamberlik verdiği hiçbir insan, "ALLAH'tan sonra bana da kulluk ediniz" diye halkı kendisine çağırmasın. Aksine, "Öğrenip öğrettiğiniz kitap gereğince kendisini Rabbine adayan kullar olun" der.*

**Ali İmran: 80** *Ve size, melekleri ve peygamberleri rabler edinmenizi de emretmez. Siz Müslüman olduktan sonra, size hiç inkârı emreder mi?*

Ayetler oldukça ÖNEMLİ bir konuyu açıklıyor. Elçilerin ortak çağırısı, insanların Allah'ın vahyine göre kul olmaları gerektiğidir. Yukarıdaki ayetler önemli bir sapmaya işaret ediyor. Elçileri, iletme zorunda oldukları kitabın dışına çıkarmanın kendisi onları rab edinmek anlamına geliyor. Pey-





gamberimizin erkeklere ipek giymeyi ve altın takmayı haram kıldığı iddiası gibi uydurma hükümler masum uydurmalar değildir. Aslında bu durum şirkin ana konusunu ihlaldir.

Elçiler güvenilir kimselerdir. Dolayısıyla halkı kandırmak için en kullanışlı yöntem onların (güvenilen kişilerin) adını kullanarak dini söylemler üretmektir; böyle de olmuştur. Ayetlerde de görüleceği gibi tüm elçiler izleyicilerine kitaba göre kul olmaları gerektiğini söylediler. Hayatlarını Allah'ın ayetlerinin anlaşılması için feda edip bu uğurda mücadele verdiler. **Hiçbir elçi kendi sözlerinin dinin kaynağı olması yönünde telkinde bulunmamıştır.** Yukardaki ayetler bu konunun anlaşılması için kilit önem taşımaktadır.

Kitabın dışına çıkarak kul sözlerini dinin ikinci kaynağı haline getirmek sanıldığı kadar basit bir konu değildir. Maalesef din adamları kitabın yanında yığınla dini kaynak üretmeyi ve bu işten çeşitli çıkarlar elde etmeyi her zaman ve her toplumda başardılar.

Din, kitabın öğrettikleri ile sınırlı tutulmak zorundadır. Zaten vahiyler bunun için yollanmıştır.

### ***Kuran'ın İndirilme Nedenleri!***

**Nisa: 105** *Halkın arasında ALLAH'ın sana gösterdiği gibi yargı veresin diye Biz sana gerçeği içeren kitabı indirdik. Hainlerden yana olma.*

**Nahl: 64** *Sana bu kitabı indirdik ki, anlaşmazlığa düştükleri konuları kendilerine bildiresin. Bu kitap, inanan bir topluluk için bir yol göstericidir, bir rahmettir.*

***Kuran, Din İle Alakalı Her Şeyi Açıklar!***

**Nahl: 89** *Her topluluk içinden, kendilerine karşı bir tanık gönderdiğimiz, şunlara karşı da seni tanık olarak getirdiğimiz gün... Biz sana bu kitabı, her şeyi açıklayan, bir yol gösterici, bir rahmet ve müslümanlara bir müjde olarak indirdik.*

Sorunun temeli Kuran'ın din adına her şeyi açıklayıp açıklamadığı ile doğrudan alakalıdır. Ayetler Kuran'ın din adına konuşma hakkına sahip tek kaynak olduğunu apaçık şekilde gösteriyor. Yukardaki ayete inanmanın bir gereği olarak Müslümanlar, din adına Kuran'ın açıklamalarını yeterli kabul etmek zorundadırlar. Kuran din adına her şeyin detaylı açıklamasını içeriyor. Allah dininde ortak kabul etmediğinden dolayı, kitabın ayetleri din adına tek otorite kabul edilmek zorundadır. Sorunun temeli, din adamlarının bazı konularda Kuran'ın açıklamalarını yeterli olarak kabul etmemeleridir. Böylece din adına, rivayetleri de kullanarak kendi kurallarını dine eklemişlerdir.

***Din adamları ihtilaf edilen konularda başka açıklamalar buldular!***

Elbette din adamları yeni ürettikleri dini yasaları bazı gerekçelere dayandırıyorlardı. Bu gerekçelerden en önemlisi, bu yasaları (recm veya dinden dönene ölüm cezası gibi) peygamberimizin koymuş olduğu yönündeydi. Örneğin dinden dönenin öldürülme hükmünü de Kuran'dan değil hadislerden almışlardı.

---

***İlgili hadis:*** "Kim dininden dönerse, onu öldürün." (Buhârî, Cihad, 148)

---

Yukarıdaki hadisin sahih olduğuna inanan mezhep imamları, dinden dönene ne yapılacağına dair hükmü peygamberi-



mizin Kuran'dan çıkardığı veya kendisine Kuran'da olmayan bir vahiy yoluyla bildirildiği hükmünü çıkardılar. Ve bunu yüzyıllar sonra ulaşan söylentiler yoluyla yaptılar. Yani insan hayatını sonlandıracak bir hükmü, zan olan rivayetlere dayandırdılar. Oysa peygamberimizin böyle bir hüküm söylemesi Kuran'a göre mümkün değildir. Kuran dışı böyle bir hüküm belirtecek bir (gayri matluf) vahiy de olamaz. Böylesine önemli bir konuda Kuran dışı bir vahiy varsa ve bizi ilgilendiriyorsa zaten Kuran'ın ayetleri arasında olması gerekirdi!

Din adamları "Kuran'da yığınla konuda oldukça detaylı hükümler varken, nasıl olur da böyle önemli bir konuda hüküm olmaz" demediler!.. Önemli olan kafa yapılarına uygun olan ve aynı zamanda ihtiyaçları (çıkarımın siyasi düşmanları ortadan kaldırmak için) olan bir hükmü uydurmaktı. Dolayısıyla hadisler bu iş için çok elverişliydi. Dini hükümler uydurmak için söylenen gerekçelerin temeli hiçbir şekilde Kuran'a dayanmıyor. Her Müslümanın böylesine önemli konularda ciddi şekilde düşünmesi ve delilleri sorgulaması gerekir.

### ***Yeni Dini Hükümler Üretenlerin Durumu!***

Dinden çıkanın öldürülmesi gerektiğini söyleyen din adamları, dayanaksız gerekçeleriyle rablik ve ilahlık iddia etmiş oluyorlar. Ve bu hükümlere inanan her kişi, bu hükmü uyduran kişiyi rab ve ilah edinmiş oluyor. Bu nedenle bu konu çok önemlidir. **Peygamberimiz de aynı zamanda bir kuldur ve bizim gibi Kuran'a uymak zorundadır.** Biz nasıl ki dini hükümler üretemiyorsak, o da üretemez ve üretmemiştir de. **Allah hiçbir kuluna dininde hüküm koyma yetkisi vermemiştir.** Eğer dinde peygamberimizin de hüküm koyma

yetkisi olsaydı aşağıdaki ayetin böyle bir emir vermemesi gerekirdi!

### **Hüküm Yoksa Bekle!**

**Yunus: 109** *Sana vahyedilene izle; ALLAH hüküm verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en iyisidir.*

Yukardaki ayet gösteriyor ki, peygamberimiz eğer hüküm yoksa Allah hüküm verinceye kadar beklemek zorundaydı. Kuran dışında asla kendisi dini hükümler koymadı, bekledi ve ayetlerden de sapmadı. Eğer bizzat peygamberimizin kendi de hüküm verebilecek olsaydı elbette beklemesine gerek olmazdı. Dolayısıyla sadece yukardaki ayet bile hadislerden hüküm alanların yanıldığını kanıtlamaya yeter. Ayet yoksa hüküm de verilemez! Ayrıca "sana sorarlar" diye başlayan tüm ayetlerde sorulan sorulara peygamberimizin değil, Kuran'ın cevap vermesi de bu konuda önemli bir delildir.

Allah'ın ayetlerinden sapmak, ayette görüleceği üzere ciddi bir eleştiri konusudur ve bilmeyenlerin keyfine uymaktır. Kuran'a çağırarak ve ondan sapmamak bu anlamda çok önemlidir.

**Kasas: 87** *Sana indirildikten sonra seni ALLAH'ın ayetlerinden saptırmasınlar. Rabbine çağır; ortak koşanlardan olma.*

**Casiye: 18** *Sonra sana da din konusunda bir yasa verdik; sen ona uymalısın, bilmeyenlerin arzularına uyma.*

Tüm elçiler kitaba göre kulluk edilmesi için hayatlarını ortaya koyarak mücadele ettiler. Fakat elçilerin ölümlerinin ar-



dından birtakım din adamları, vahiy edilen kitabın dışına çıkmayı ve çıkarmayı başardılar. Ve elçilerin ümmetleri, bu yolla din adamlarını rabler edinmiş oldular.

Allah ne elçilerin ne de din adamlarının kitabın dışına çıkmalarını buyurmuyor. Ayet çok önemli bir şeyin altını çiziyor; KİTABA GÖRE KUL OLUNMASI GEREKTİĞİNİN. Kitaba göre kul olmayan kişiler, kimin sözlerini kitaba ilave olarak din ediniyorlarsa onları rab edinmiş oluyorlar. Din olarak Kuran'ın içerdiği yasalar bellidir. Herhangi bir Müslüman kolayca bunları öğrenebilir. Böylece din adamları bu yasalar hakkında kolayca saptırmada yapamazlar. Kuran'ın içermediği ve mezheplere göre değişen yasalardan Allah'ın bizi hesaba çekmesi mantıklı da değildir. Sınırları belli olmayan ve mezheplere göre değişen dini yasaların hangisi doğru ve güvenilir olma özelliğini taşır? Bu içinden çıkılabilecek bir konu da değildir. En ufak konularda bile yapılan tartışmalarda neler yaşandığına tanık oluyoruz. Yüce Allah din gibi önemli bir konuda bizi hiç din adamlarına muhtaç eder mi diye her Müslümanın iyice düşünmesi ve konu hakkında yeterince araştırma yapması şarttır.

Müslümanların en önemli sorunlarından biri; Kuran'ı gereği gibi okumamış ve üzerinde yeterince düşünmemiş olmalarıdır.

**Muhammed: 24** *Neden Kuran'ı araştırıp incelememiz? Yoksa kilitli mi beyinleri?*

**Sad: 29** *Sana indirdiğimiz bu kitap kutludur; ayetlerini incelesinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar.*

## *Atalarının Yoluna Sadık Kalanlar!*

Aslında geçmişte yaşamış olan insanlardan pek bir farkımız yok. Bizler de onlar gibi babalarımızdan öğrendiklerimize sıkı sıkıya bağlı kalabiliyoruz!..Yeni bir elçi gelseydi aşağıdaki ayette eleştirilen kişiler gibi, verilen tepkinin bir benzeri şimdi de verilecekti! Kaç kişi o kişinin getirdiği mesajı incelerdi?

**Sebe: 43** *Kendilerine apaçık ayetlerimiz okunduğunda, "Bu, kesinlikle, **sizi atalarınızın kulluk yolundan saptırmak isteyen bir adamdır.**" Dahası, "Bu uydurulmuş bir iftiradan başka bir şey değildir" dediler. İnkârcılar, kendilerine gelen gerçek için, "Besbelli, bu bir büyüdür/etkileyici" dediler*

Öğrendiklerimizden farklı ve yeni şeyler duyduğumuzda, kouruma içgüdüleriyle yukardakine benzer bir tepkiyi gösterebiliyoruz. Kuran'a baktığımızda elçileri izleyen insanların, onların getirdikleri mesajları akıllarını kullanarak kabul ettiklerini görüyoruz (Araf: 75). Onlar atalarının dinlerini körü körüne izleseydi, **kendilerine yanılma payı vermeselerdi** bu gerçekleleşebilir miydi? Elbette hayır. Dolayısıyla elçilerin mesajlarını izleyen kişiler gibi bizler de benzer bir tutum takınmalıyız. Müslümanlar düşünmeye ve öğrenmeye açık kimselerdir. Bu nedenle gerçeği görmek onlar için daha kolaydır. Atalarımızdan öğrendiklerimizi sorgulamalı ve Allah'tan yardım dileyip bizi elçilerin güzel yoluna iletmesini dilemeyiz.



### **Şefaati ve Yasa Koyucuları Tek İlah mı Yaptı?**

Geçmişte yaşayan müşrikler dinsiz değillerdi; aksine alabile-  
diğine dindar kimselerdi. Sorun dini anlayışlarında sıkıntı  
olmasıydı.

**Sad: 5** "İlahları tek ilah mı yaptı? Bu, gerçekten çok tu-  
haf!"

**Sad: 6** Onların liderleri öne fırladılar, "Yürüyün, ilah-  
larınıza bağlı kalın. Sizden istenen sadece budur."

**Sad: 7** "Son dinde böylesini işitmedik. Bu bir uy-  
durmadır."

Bugün de bir şey değişmedi. Günümüzde de müşrikler Al-  
lah'ı tek ilah olarak kabul etmiyorlar. Dinde yasa koyucu  
olarak SADECE ALLAH'ı tek ilah olarak kabul eden bir  
mezhep yok. Mezhepler, **dinde sadece Allah'ı yasa koyucu  
olarak kabul etmedikleri sürece, onların tek bir ilaha ina-  
nıyoruz iddiası geçersizdir.**

Hatta bizler, "Allah tek yasa koyucudur ve mezheplerin Ku-  
ran dışı hükümleri batıldır" dediğimizde ayettekine benzer  
bir tavrı gösteriyorlar. İlah kelimesi Kuran'daki en önemli  
kelimelerden biridir. Kendisine kulluk/ibadet edilen varlık-  
lara ilah diyoruz. İlah kelimesinin anlamı ve Kuran'daki kul-  
lanımları bu anlamda çok önemlidir. Allah, İlah ve Rab ol-  
masının bir gereği olarak yasalar buyurur. Bu nedenle dinde  
yasalar buyurmak isteyenler de ilahlık iddia etmiş olurlar.  
İlah kelimesinin içerdiği anlamların toplumlarda pek anla-  
şılmadığını düşünüyorum. Sorunun temeli de bundan kay-  
naklanmaktadır. İLAH:

*Kendisine ibadet edilen, her şeyden çok sevilen, tazim ve tesbih edilen mutlak varlık. Lüğatta, örtünmek, gizlenmek, alışmak ve kulluk anlamında kullanılmakla beraber genellikle ibadet edilen ve tapınılan nesnelere ortak adı olmuştur.*

Ayetlerde açıklanan davranışları sergileyenlerin kendilerine çeki düzen vermesi şarttır. Bu davranışları sergileyen kişiler her ne kadar kendilerinin şirk koştuklarını kabul etmeseler de, Allah bize gereken uyarıları yapıyor ve bu uyarıları dikkate almayanların ahirette mazareti olamayacağını söylüyor.

### ***Peki Kulluk Kime ve Nasıl Yapılır?***

#### **Yanlış Kulluk tipi 1:**

**Zümer: 3** Kesinlikle, din sadece ALLAH'a aittir. O'nun dışındakileri EVLİYA (**dostlar**) olarak edinenler, "Onlar bizi ALLAH'a **daha fazla yaklaştırsın diye biz onlara kulluk ediyoruz.**" (derler). Ayrılığa düştükleri bu konuda onların arasında ALLAH karar verecektir. ALLAH kuşkusuz, yalancıları ve nankörleri doğru yola iletmez.

Günümüz şirk koşanları da "BİZ ALLAH'TAN BAŞKASINA KULLUK YAPMIYORUZ Kİ" diyorlar!.. Oysa birçok kişiye kulluk yapıyorlar ama farkında değiller. Evliyalara tapınma bugün de var. Onların daha iyi kul olduklarını söyleyerek Allah ile aralarına onları aracı olarak koyuyorlar. Oysa Allah kulu ile arasına aracı asla istemiyor. Allah, aracı yapılmak isteyen kişilerden, kuluna her zaman kıyas götürmeyecek derecede yakındır. Dolayısıyla aracı kılınmasının nedeni olarak





bahane edilen gerekçenin kendisi saçmadır. Ölü birtakım kişileri Allah'a yakınlık vesilesi kılmak geçmişte de yapılmıştır, bugün de yapılmaktadır. Ve bu yakınlık vesilesi edinmenin kulluk etmek olarak görülmemesi sorunun temelidir. **Bu sapmanın nedeni; kulluk yapmanın ne demek olduğunu tam olarak bilmemelerinden veya algılayamamalarından kaynaklanıyor.** Zümer suresi üçüncü ayete göre, Allah'a yaklaştırması için kim aracı kılınyorsa, bu **o kişiye kulluk edildiği anlamına geliyor.** Allah zaten bize şah damarımızdan yakındır ve aracıya ihtiyacı yoktur. Ayette de görüleceği gibi müşriklerin bu tavrı eleştiriliyor. **Ayette 'evliya' kelimesinin geçmesi de çok anlamlıdır.**

### ***Şirk Koşanlar Bunun Farkında Asla Olmazlar!***

**Enam: 22** *Hepsini topladığımız gün ortak koşanlara, "Nerede iddia etmekte olduğunuz ortaklarınız?"*

**Enam: 23** *Onların tek savunması şu olacak: "Rabbimiz ALLAH'a andolsun ki BİZ ORTAK KOŞMADIK."*

**Enam: 24** *Kendilerine karşı nasıl yalan söylediklerine dikkat et. Uydurdukları şeyler kendilerini nasıl da terketti.*

Şirk koşanların öne sürdükleri gerekçeler ahirette geçersiz olacak ve farkında olmamaları kişileri kurtarmayacaktır. Müşrikler zaten farkında olsaydı şirk koşmazlardı. Ayetler onların habersiz bir şekilde şirk koştuklarını açıklıyor. Dolayısıyla şirk konusu hassas bir konudur. Konunun hassasiyetinden dolayı bu konuda din adamlarına güvenmek akıllıca olmaz. Çünkü onlar da saptıklarının farkında olamayacaklar.

## Yanlıř Kulluk Tipi 2:

### *Müşriklerin Yasa Koyucuları Vardır!*

**Nahl: 35** *Ortak koşanlar, "ALLAH dilemeseydi ne biz, ne de atalarımız O'ndan başka bir şeye kulluk etmez ve O'nun haram ettiğinden başkasını da haram kılmazdık." Kendilerinden öncekiler de böyle davranmıştı. Elçinin açkça bildirmekten başka bir görevi mi var?*

**Nahl: 36** *Her bir toplum içinde, "ALLAH'a kulluk edin ve taşkınlık yapanlardan/tağut sakının" diyen bir elçi gönderdik. Onlardan kimine ALLAH yol gösterdi, kimi de sapıklıkta kalmaya mahkûm oldu. Yeryüzünü dolaşın ve yalayanların sonunun nasıl olduğuna dikkat edin.*

Müşrikler dine ilave yasalar eklemenin şirk olduğunu kabul etmezler. Öne sürdükleri gerekçelerin sağlıklı olduğunu düşündükleri için, dinlerini bu yolla bozarlar fakat bunun da farkında olmazlar. Ayetler, dine ilave haramlar koyan kişilerin izlenmesinin o kişilere kulluk etmek anlamına geldiğini ortaya koyuyor. Müşriklerin dini yasalar edindikleri kişiler bugün de vardır ve bu uydurulmuş yasaları/haramları onlardan edinmeleri ise kendilerini şirke sokmaktadır. Yani yasalar edindikleri her bir kişiye kulluk etmiş oluyorlar. Sürekli haramlar üreterek dinlerini tahrif etmeleri müşriklerin en belirgin özellikleridir.

### *Müşrikler yalnız olarak Allah'a iman etmezler!*

**Mümin: 12** *Çünkü, YALNIZ ALLAH çağrıldığı zaman inkâr ederdiniz. Ancak kendisine ortak koşulduğunda inanırdınız. Hüküm, Üstün ve Büyük olan ALLAH'a aittir.*



Yalnız Allah'a çağrıldığımızda inkâr ederdiniz!.. Ayetin bitiş cümleleri bize ipucu veriyor. Ortak koşan bu kişiler, birilerini şirk koşmadan Allah'a iman etmiyorlar. İman ediyorlar ama oldukça fazla sapma gösterdikten sonra. Kimi dine ilave hükümler ekliyor, kimi başkalarını Allah'tan daha fazla seviyor. Kuran, " dinde hüküm koyucu yalnız Allah'tır" diyor. Fakat onlar buna iman etmemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Şirk koşmak isteyen kişiler bir şekilde inançlarına kılıf buluyorlar.

**Şura: 21** *Yoksa ALLAH'ın izni olmadığı halde onlar için dini kurallar ve yasalar ortaya koyan ortakları mı var? Daha önce belirlenmiş bir karar olmasaydı onların arasında yargı verilirdi. Zalimlere acı bir azap vardır.*

**Ayetteki bu soruya "evet var" diyebilir miyiz?** Hadisler yoluyla dini kurallar uyduran din adamlarını Allah'ın ortağı yapmak isteyenler, bu soruya farkında olmadan evet yanıtını veriyorlar. Kuran ise bu soruya evet diyenleri zalim olarak niteliyor. Dini yasa ve kural koyanları izlemek müşriklerin en belirgin hatasıdır. Yukardaki ayet bu konuda önemli bir noktaya dikkat çekiyor. Allah'ın yasama noktasında ortağı yoktur.

**Yunus: 29** *"Bizimle sizin aranızda ALLAH tanıktır ki, biz sizin kulluk etmenizden habersizdik."*

Elçiler şefaathçi, dualarımızda aracı veya dinde yasa koyucu değillerdir. Kendilerine bu payeleri veren kişilerden de habersizlerdir. Din günü şirk koşulmasını tanımayacaklardır.

**Kimse Haram Kılmaz!**

**Araf: 32** De ki: "ALLAH'ın, kendi kulları için yarattığı süsleri ve güzel rızıkları kim haram edebilir?" De ki: "Onlar dünya hayatında inananlar içindir, ahirette ise sadece onlar içindir." Bilen bir toplum için ayetlerimizi böyle detaylı açıklarız.

Allah "ALLAH'ın, kendi kulları için yarattığı süsleri ve güzel rızıkları kim haram kılabilir?" diye soruyor. Bu soruya "falanca kişi haram kılabilir(!)" diye cevap verilebilir mi? Din adamları aslında hadisleri kullanarak kendilerini ve hadisleri uyduran kişileri yasa koyucu ilan etmiş oluyorlar. **Amaçları kendi kafalarındaki dini hadislere söyletmek. Bu nokta çok önemlidir.** Her bir mezhep kafa yapılarına uygun hadisi bulmakta zorlanmıyor. İhtiyaç duydukları kafa yapılarına uygun hadisi bulduklarında ise artık hadisin sıhhati çok önemli olmuyor.

Atalarımız birçok konuda, Kuran'da apaçık ayetler olmasına rağmen uydurulan hükümleri (diğer makalede örneklerini verdiğim) kabul etmişlerdir. Dolayısıyla din adamlarını Allah'ın yanında hüküm koyucular olarak kabul ettikleri için, Allah'a ortak koşmuşlardır. Dine ilave hükümler ekleyemeyiz. Allah (çalgılı) müziği haram kılmadıysa ne müzik yapmayı ne de müzik dinlemeyi kimse yasaklayamaz. Kuran'a baktığımızda ne müziği haram kılan bir ayete, ne de kadınlara devlet başkanı olmayı yasaklayan bir hükme rastlayamayız. Dinden döneni öldürmek ise ne büyük bir zalimlik. İnsanlar istediği dini özgürce seçebilmelidir. Hele hele na-



maz kılmayı öldürmek gibi bir hükmün mezhepler tarafından verilmesi sapıklığın zirve noktalarından biridir.

İslam dinini çirkin göstermek kimsenin haddine değildir. İslam dininin yasama merci sadece Yüce Allah'tır ve bu konuda ortağı yoktur (Kehf: 26, Yusuf: 40, Şura: 21, Maide: 49). Geçersiz delillerle dine ilave yasaklar eklemek şirktir. Kuran açık bir şekilde elçilerin sadece vahye uyduğunu defalarca açıklıyor. Peygamberimize iftira atılarak uydurulmuş hadis rivayetleri yoluyla haramlaştırılan şeylerin, delilleri ahirette sorulduğunda nasıl cevap verecekler? Rivayetlerdeki senet zinciri mazeret olup onları kurtarabilecek mi? Her hadis imamının kitabında yüzlerce uydurma hadis mevcuttur. Bunu Sünni hadis eleştirmenleri kitaplarında açıklıyorlar. Peki ya onların tespit edemedikleri uydurma hadisler ne olacak? Peygamberimize iftira atılması ve bu yolla hem Allah'a hem de elçilerine hakaret ve iftiraların yapılması normal bir şey midir? **Bu iftiraları nakleden ve kullanan din adamları masum kalabilirler mi?** Bu iftiraları farkında olmadan yapmaları onların suçlarını ne kadar azaltabilir? Atalarımız yalnız bu konuda değil, dini Allah'a has kılma noktasında da sorunludur.

Müslümanlar yalnız Allah'ın yasalarını din edinen kişilerdir. Kuran'daki yasaları yeterli görürler ve bunlara ekleme yapmazlar. Dini Allah'a has kılmak sadece Kuran'ın içindeki buyrukları izlemekle mümkün olacaktır.

## Yanlış Kulluk Tipi 3:

### *Müşriklerin Şefaathçileri Vardır.*

**Yunus: 18** ALLAH'ı bırakıp, kendilerine ne zarar ne de yarar veremeyenlere **kulluk ediyorlar** ve "Bunlar, ALLAH yanında bize şefaath edecekler" diyorlar. De ki: "ALLAH'ın göklerde ve yerde bilmediği şeyleri mi O'na bildiriyorsunuz? O çok yücedir, ortak koştuklarınızdan uzaktır."

Şefaathçiler edinmek müşriklerin ortak özelliklerinden biridir. Şefaathçi edinen kişiler elbette bunları bazı gerekçelere dayandırır. Onların yanlış çıkarsamalarının temelinde şefaath ile alakalı hadislerin (uydurma) yoğun bir şekilde rivayet edilmiş olmasının rolü büyüktür. Peygamberimizin ahirette ümmetini şefaathle kurtaracağı ile ilgili yoğun bir şekilde gelen hadislerin uydurma olabileceğini düşünmediklerinden, tüm Kuran ayetlerini hadisleri desteklemek için yorumladıkları kanaatindeyim. Önce yanlış bir inanç oluşturuluyor sonra da bu yanlış inanca uygun deliller bulunuyor. Ne kadar ayet gösterirsek gösterelim, müşrikler Yunus suresi 18. ayeteki gibi şirk koşmalara sıkı sıkıya bağlıdır. Atalarından öğrendikleri bu öğretileri değiştirmek istemezler. Atalarını şaşmaz ve yanılmaz kişiler olarak görürler. Aslında izledikleri en büyük kriter kalabalıkların bir şeye inanması ve izlemesidir. Kalabalık bir grubun herhangi bir konuda bir şeylere sıkı sıkıya bağlı olması, itiraf etmeseler de onlar için yeterlidir. Kalabalıkları izlemenin ne denli etkili olduğunu gözlemlemek için, tüm dünyadaki insanların neye neden inandıklarını bilip bilmediklerine bakmak yeterlidir.



**Zümer: 19** Azap sözünü hak edenlere gelince, **sen ateştekini kurtarabilir misin?**

**BU HADİSE İNANMAK ŞİRKİTİR!**

*Rasulullah: "Şefaetim ümmetimden büyük günah sahibi kimseleredir" buyurdu.*

*Tirmizî, şu ziyadeyi kaydeder: Hz. Cabir (radiyallahu anh) dedi ki: "Kebair (büyük günah) ehli olmayanın şefaate ne ihtiyacı var!"*

*Ebu Davud 4739 Tirmizi İbnuMace, Zühd 37, (4310).]*

Kuran'ın ayetleriyle yukardaki hadis açıkça çelişmesine rağmen, atalarımız o hadisi delil olarak Allah'ın yanında peygamberimizin de şefaathçi olduğunu iddia etmiş ve bu yolla şirke girmişlerdir. Yukarda alıntıladığım hadiste, büyük günahlara peygamberimizin şefaath edeceği iddiasının, Kuran boyunca eleştirilen **müşriklerin şefaath inancından farkı yoktur**. Allah'ın altında şefaathçileri olan bu kişiler, bu yolla şefaathçilerine aslında kulluk etmiş oluyorlar ve bunu elbette farkında olmadan yapıyorlar.

Allah'a inandığını iddia eden insanlar dünyanın her yerinde ve her dini grupta bolca vardır. Sorun Allah'ın görevlerini paylaştırdığı iddia edilen ve bu yolla ilahlaştırılan kişilerle alakalıdır. Şefaath inancı dini grupların (Müslüman, Hristiyan, Yahudi, Budist, Hindu ve Pagan dahil) inancına bir şekilde yerleşmiştir. **Elçiler ve evliyaların isimleri farklı olsa da Allah'ın yargısından kurtarma mantığı sabittir**. Bu elçiler ve evliya olduğu söylenen kişiler, kutsallaştırılmış ve Al-

lah'ın yanında kurtarıcı formuna sokulmuşlardır. İnsanlar Allah'ın en merhametli olduğunu, yargıda adaletsizlik yapmayacağını, hesap gününün dünya üzerindeki davranışlarımızın bir hasadı olduğunu unutuyor veya görmezden geliyorlar.

Şefaitle alakalı konu "Kuran'da Şefaate Gerçeği" isimli ikinci kitabımın konusuydu ve orada oldukça detaylı bir şekilde nasıl şirk koşulduğunu göstermeye çalıştım.



## Yanlış Kulluk Tipi 4:

### *Müşrikler Bazı Kişileri Allah'ı Sever Gibi Severler!*

**Bakara: 165** ALLAH'tan başkasını ilah edinen ve ALLAH'ı sever gibi onları seven kimseler var. İnananlar ise en çok ALLAH'ı sever. O zulmedenler, azabı gördükleri zaman tüm gücün ALLAH'a ait ve ALLAH'ın azabının çetin olduğunu anlayacaklarını bir bilselerdi!

Yukardaki ayet çok önemli bir gerçeğe atıf yapıyor; ortak koşan kişilerin Allah'tan daha çok sevdiği kimseler vardır. Allah şüphesiz doğruyu söyler. Peki bizim için böyle kişiler var mıdır?

Toplumumuzda gözlem yaptığımızda bu kişilerin geçmişte yaşamış din adamlarından tutun da yaşayan cemaat ve tarikat liderlerine, bir parti lideri veya askeri bir komutan, hatta bir padişahın bile olabildiğini görürüz. Sanatçılar, müzisyenler, futbolcular veya aktörler de!.. Bu o kadar geniş bir kesimi kapsıyor ki, Allah'ın ismine göstermedikleri saygı ve sevgiyi, onların isimlerine gösterdiklerine tanık olabilirsiniz. Konuyu anlamak için sevginin ne demek olduğunu ve sevginin insan zihninde nasıl yankı bulduğunu bilmemiz gerekiyor. Tapınmak için illa fiziksel olarak secde etmek gerekmez. Yukardaki ayette belirtildiği gibi Allah'tan daha çok severek de bir kişiye veya bir nesneye tapınılabiliyor. Müslümanlar yalnız Allah'a tapar ve YALNIZ Allah'a kul olurlar. Örneklerini verdiğim tüm konulardaki tapınmalar yaygın olarak yapılıyor.

Birini tapar gibi sevmeyi ve ölmüş birinden yardım istemeyi hoş gösteren şarkılardan da örnekler vermek istiyorum. Bu şarkıların şirk içerdiğini ne bestekarlar ne de dinleyenler pek fark etmiyor veya umursamıyorlar. (Müslümanlar şirk içeren şarkıları dinlerken uyanık olmalılar.)

**Bazı şarkı sözlerinden örnekler verelim:**

*İlahımsın, sevgilimsin, sen benim her şeyimsin.*

*Secde ettim aşka taparcasına.*

*Bir sana taptım bir Tanrıya taptım.*

*Tapılacak, sarılacak başka bir aşk yok.*

*Kuluna kul oldum severek taptım.*

*Sevdim seni Rabbim kadar.*

*Yetiş ya Muhammed yetiş ya Ali.*

Yukardaki şarkı sözlerinde sevmekle alakalı çok fazla şirk var. Müslümanlar sadece Allah'a taparlar, sadece Allah'a kul olurlar. Maalesef şarkılarda göreceğiniz gibi insanlar sevdiği kişiye de tapabiliyor. Ve işin kötüsü bestekârlar tarafından da **bu durum özendiriliyor**. Kuran, şairleri boşuna eleştirmiyor (Şuara 224 bkz) !.. İnsanlar farkında olmadan birçok şeyi Allah'tan daha fazla sevebiliyorlar. Oysa her şeyimizi her an bize lütfeden Yüce Allah'tır. O olmasaydı hiçbirimiz hiçbir şeye sahip olamazdık, var olamazdık. Bu açıdan baktığımızda zihnimizi neyin meşgul ettiği çok önemlidir. Yarattığımız amacımızın bir nedeni de bize her an lütfeden Allah'a teşekkür borcumuzu ödemektir. Bunu SADECE O'na kulluk yaparak ödeyebiliyoruz. Zihnimizi Allah meşgul etmeli, O'nu düşünmeli, O'nu anmalı ve her an verdiği nimetlerin farkında olmalıyız; şükretmeliyiz.



**Allah uyarıyor!**

**Araf: 172** Rabbin, Adem oğullarının bellerinden soylarını çıkarırken onları kendi kendilerine tanık tutar: "Ben, Rabbiniz değil miyim?" "Evet, tanıklık ediyoruz" derler. Böylece diriliş günü, "Biz bundan habersizdik" diyemezsiniz.

**Araf: 173** Yahut, "Atalarımız önceden ortak koştı ve biz de onlardan sonra gelen soylarıyız, bizi bidat ve hurafelere dalanlardan dolayı mı yok edeceksin" diyemezsiniz.

Yukardaki ayetler de gösteriyor ki geçmiş atalarımızdan aldığımız mirası mutlaka sorgulamalıyız. Allah bizi gerçeğe tanık olacak ferasetle donatmıştır.

Elçiler toplumlarına Allah'ın mesajlarını ilettiklerinde, insanların tamamına yakını onlara inanmamış ve onlara türlü zorluklar yaşatmışlardı. Akıl dediğimiz büyük nimet aslında bize hakikati gösterebilir, yeter ki aklımızı doğru kullanmasını bilelim.

Buna rağmen aklının gösterdiği hakikatlere kör ve sağır kalıp kalabalıkların da etkisiyle atalarını izleyenler, Allah'a nasıl hesap verecekler?

## Yanlış Kulluk Tipi 5:

### *Kişiler Hevalarına/Arzularına Kulluk Edebilir!*

**Furkan: 43** Egosunu/hevasını ilah edinen kişiyi gördün mü? Sen mi ona avukatlık edeceksin?

**Casiye: 23** Egosunu/ hevasını/arzularını ilah edinen kimseye dikkat ettin mi? Nitekim ALLAH onu bilerek saptır-mış, işitme duyusunu ve beynini mühürlemiş ve görüşüne perde koymuştur. **ALLAH'tan başka kim onu doğruya iletebilir? Öğüt almaz mısınız?**

Bu ayetler oldukça önemli bir konuyu işliyor; kişiler hevalarını/arzularını ilah edinebilirler. Kuran'daki heva ilgili ayetlere bakıldığında, kişiler, davranışlarında hevalarına / arzularına uyup, isteklerinin peşinden koşmalarıyla, arzularını ilah edinmiş olurlar. Yani heva, kişilerin istek ve arzularının esiri olup, o istekler karşısında köle gibi davranışlar sergilemeleri durumudur denilebilir. **Ayrıca iradeyi yanlış yönde kullanmak için, davranışın kişisel arzulara uydurulmasına da hevaya uymak olarak tanımlayabiliriz.** İnsanlar kimi zaman yanlış bir şeyi yapmak için kendilerini de, yaptıkları işin doğru olduğu yönünde ikna edebilirler. Bu davranış iki yönlü olarak ortaya çıkabilir. İlki kendi yapmak istediği için kendini yaptığı işin doğruluğuna inandırması, ikincisi ise yanlış olduğunu bildiği (veya bilmediği) halde bu yanlış ter-cih etmesidir. Heva kanaatimce burada devreye giriyor. Kişiler yanlış ile doğru arasında seçme yapmak zorunda kaldıklarında, eğer yanlış herhangi bir sebeple seçerlerse hevalarına uymuş oluyorlar.



Bu ayette zan ile heva kelimesinin bir arada geçmesi oldukça anlamlıdır.

**Necm: 23** Onlar, sizin ve atalarınızın taktığı isimlerden başka bir şey değildir ve ALLAH onlar için hiç bir delil indirmemiştir. Kendilerine, Rab'lerinde bir yol gösterici geldiği halde, **sadece zannı ve hevalarını**/kişisel arzularını izliyorlar.

Kişiler kimi zaman bazı şeyleri yapmak istediklerinde, bu şeyi yapmak için zanni de olsa kendilerine delil bulmak isterler. Kendilerini ikna etmek için gerekçe üretme gereğinin duyulması, önemli bir vicdani durumdur. Yeryüzünde kötülük yapan kişiler vicdanen rahat olmak için, bu kötülükleri hevalarına uydurarak kılıf üretirler.

*Ayetler üzerinde düşünülmesi için bir kısmını alıntılıyorum.*

**Maide: 77** De, "Kitaplılar, dininiz konusunda gerçeğin ötesine gitmeyin. Daha önce sapan, çok kimseyi de saptıran, böylece doğru yolu kaybeden bir topluluğun hevalarını/arzularını izlemeyin.

İnsanın hevası yeryüzünü kaosa sokacak kadar kötülüğü arzulayabilir!

**Müminun: 70** Yoksa, onun deli olduğuna mı karar verdiler? Halbuki onlara gerçeği getirmişti. Ne var ki onların çoğu gerçekten hoşlanmaz.

**Müminun: 71** Gerçek onların hevalarına/arzularına uy-

*saydı, gökler, yer ve içlerindeki kaosa girerdi. Halbuki onlara mesajlarını verdik, ancak çokları mesajlarından yüz çevirmekte.*

İnsanın hevası kendini taraflı davranmaya ikna edebiliyor!

**Nisa: 135** *İnananlar! Kendiniz, ananız, babanız ve yakınlarınız aleyhinde dahi olsa ALLAH için tanıklık ederek adaleti gözetin. İster zengin, ister fakir olsun, ALLAH her iki gruba da bakar. Öyleyse, kişisel çıkar ve duygularınıza / hevanıza uyararak taraflı davranmayın. Gerçeği çarpıtırmanız veya tanıklık etmekten çekinerseniz, bilesiniz ki ALLAH yaptıklarınızı haber alır.*

Heva, gerçeğe tanık oldukları halde onların bu gerçeği izlemelerine engel olabiliyor.

**Kasas: 49** *De ki, "Doğru sözlü iseniz, ALLAH katından bu ikisinden daha iyi yol gösteren bir kitap getirin, ben ona uyayım."*

**Kasas: 50** *Sana cevap vermezlerse bil ki sadece hevalarına/arzularına uyuyorlar. ALLAH'tan gelen bir yol gösterici olmadan, arzularına uyandan daha sapık kim olabilir? Kuşkusuz ALLAH zalim halkı doğruya iletmez.*

Heva konusu oldukça önemlidir. Tüm insanları yakından ilgilendiren bu konuda, herkesi daha fazla araştırma ve üzerinde düşünmeye davet ediyorum. Hevalarına/arzularına uyan bu kişiler tüm dünyayı kaosa sokuyorlar. Yeryüzünde oldukça fazla fitne ve fesat var. Hevaya uymak insana Allah



tarafından verilen onurun yitirilmesi durumudur. Hevaya değil Allah'ın emirlerine uyan kişiler elbette barış ve kardeşlik içinde bir hayat süreceklerdir.

***Aşağıdaki soruları aynen soruyoruz!***

**Kalem: 36** *Neyiniz var, ne biçim hüküm veriyorsunuz?*

**Kalem: 37** *Yoksa bir kitabınız var da onu mu okuyup duruyorsunuz?*

**Kalem: 38** *Ve içinde her dilediğinizibulabiliyorsunuz?*

İçinde her istedikleri hükmü buldukları kitapları izleyenler bu ayetlere ne diyecekler? Ayetlerdeki sorular üzerinde ciddi ciddi düşünmeleri gerekmez mi? Allah bu ayetleri, üzerinde düşünelim ve geçmişte yaşayan insanların düştükleri hatalara düşmeyelim diye gönderdi. Lakin din adamları SÜSLÜ KILIFLAR BULARAK Kuran'ın eleştirdiği her türlü tahrifatı yaparlar. Müslümanlar bilgisiz oldukları konularda süslü laflarla kandırılıyorlar. Çözüm, inandığımız kitabı yaşayarak okumaktan geçiyor.

## *İndirilen Kitaba Bağlı Kalmak Testin En Önemli Parçasıdır!*

İndirilen kitaptan sapmak ve din adamlarını körü körüne bilgisizce izlemek yapılan hataların en başında geliyor. Kitapla ilgisi kesilen insanları kandırmak da bu yolla kolaylaşıyor.

### *KİTABA BAĞLI KALMAYAN ATALAR VE ONLARI İZLEYENLER*

**Araf: 169** *Onların yerine, kitaba mirasçı olan başka nesiller geçti. Ancak, "Nasıl olsa başıslanacağız" diyerek aşağılık ve geçici menfaatleri seçtiler. Kendilerine, benzeri geçici menfaatler gelse yine seçerler. Onlardan, KİTABA BAĞLI KALACAKLARINA ve ALLAH hakkında ancak gerçeği söyleyeceklerine dair söz alınmamış mıydı? Onu okuyup öğrenmediler mi? Erdemliler için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Anlamıyor musunuz?*

**Kuran'ı gereği gibi izleyenler Kuran'ın mesajını anlayacaktır!**

**Bakara: 121** *Kendilerine verdiğimiz kitabı gereği gibi izleyenler buna inanır; inkâr edenlerse kaybeder.*





***Bizden Öncekiler de Kitaba Bağlı Kalmadılar!***

**Bakara: 63** *Sina dağını üzerinize kaldırarak bir zamanlar sizden söz almıştık: "Size verdiğimiz kuvvetle sarılın, içindekileri hatırlayın ki korunasınız" demiştik.*

**Bakara: 64** *Fakat bundan sonra da yüz çevirdiniz. ALLAH'ın size bol nimeti ve merhameti olmasaydı kaybederdiniz.*

Atalarımız kitaba bağlı kalmış olsaydı elbette onları (taklitle değil, yine delil üzerine) izleyebilirdik. Maalesef atalarımızın Kuran'dan habersiz, ayetlere tezat oluşturan bir inanç ile yaşadıkları gün gibi aşikârdır. Gelenek ve din birbirine karışmıştır. Çoğu zaman gelenek dini bastırmıştır. **Halk, dine ters olsa da birçok hurafeye inanmaya devam ettirmiştir.**

**Yaygın Hurafelere Örnekler:**

Türbede yatan ölülerden yardım dilemek, ölüleri duada aracı kılmak, nazar boncuğu, muska taşıyarak kaza belalardan korunduğuna inanmak (en eski putperest inançlarından biridir), at nalının koruduğuna inanmak, kurşun döktürmek, türbelere veya ağaçlara çaput bağlamak, fal baktırıp gelecek ile alakalı bilgi almak, tahtaya vurmak, kulağını çekmek, kara kedi ve köpeğin uğursuzluk getirdiğine inanmak, yolcunun ardından su dökmek vs.

Ve saymadığımız binlerce hurafe toplumda ciddi bir takipçi kitle buluyor. Bu hurafelerin hiçbir dinsel temeli olmamasına rağmen halk içinde inanan kitle bulmasının ana nedeni, halkın hiçbir zaman bu geleneksel hurafeleri terk etmek iste-

memesidir. Dinini deęiřtiren kitleler hurafelerini de beraberlerinde taşıyarak seçtikleri yeni dine giriyorlar. **Bu aslında onların dinin özüne vakıf olamamalarından meydana geliyor.**

Diyanet İşleri'nin yaptırdığı bir ankete göre Türkiye Halkı'nın %92'si Kuran'ı bir defa bile anladığı dilde okumamıştır. Yani toplumumuzu oluşturan kişilerin neredeyse tamamına yakını Kuran'dan habersiz yaşamaktadır. Toplumumuzun Kuran'la neredeyse hiç ilgilenmediği açık değil mi? Kuran'ı okumayan bir toplumun, kendilerine anlatılan öğretilerin KURAN İLE UYUMLU OLUP OLMADIĞINI DENETLEMESİ ve dolayısı ile dinin içerik ve sınırlarını doğru anlayıp doğru yaşaması imkânsızdır.

*Körü Körüne Din Adamlarının İzlenmesi Önemli Bir Hatadır!*

**Sad: 69** *Onlar, atalarını sapık kimseler olarak bulmuşlardı.*

**Sad: 70** *Ve onların izlerini körükörüne izliyorlardı.*

**Sad: 71** *Kendilerinden önce de niceleleri aynı şekilde sapmıştı.*

Toplumumuzda okunmayan bir kitap hükmünde olan Kuran, maalesef birçok insan tarafından kendi dilinde değil, kendilerine yabancı olan Arapça olarak okunmakta ve anlaşıl (a)mamaktadır. Dünya üzerinde anlaşılmadan tınısı için okunan Kuran'dan başka bir kitap var mı acaba? "Kuran gibi önemli bir kitap anlaşılmadan sadece sevap için okunur mu?" diye düşünmez mi bu insanlar!.. Peygamberimiz ve tüm sahabeler Kuran'ı anlamak için okudular. Anlamadan okuma geleneği sonradan çıkmış ve din adamlarının da işine



gelmiştir. Topluma dilediklerini başka türlü nasıl empoze edebilirlerdi ki?

### ***Neden Kuran'ı İncelemiyorsunuz?***

**Muhammed: 24** *Neden Kuran'ı araştırıp incelemezler? Yoksa kilitli mi beyinleri?*

Bu ayetin gereğini yapmak ve eleştiriye muhatap olmamak için her Müslüman Kuran'ı incelemeli ve ayetler üzerine düşünmelidir. Ölülerin ardından ayet okunması gerektiğine dair Kuran'da tek bir işaret bile yoktur, ama aksi yönde ayet çoktur. Ölmüş insanların ruhuna Fatihalar okuyan birinin Kuran'ın mesajını anlamadığı açıktır. Bu işten yine din adamları kârlı çıkmaktadır. Elbette bu yararlanma gözüken dünya hayatından ibaret olan geçici bir yararlanmadır. **Geçici dünya hayatını ahirete tercih etmek ise büyük bir akılsızlıktır!..** Kuran dirileri uyararak ve inkârcıları açığa çıkarmak için indirilmiştir.

### ***İnkârcıları Açığa Çıkaran Kitap!***

**Yasin: 70** *Dirileri uyarır ve inkârcıları açığa çıkarır.*

Kuran bir nevi imanmetredir! Kişinin imanını ölçer ve imansızları ise teşhir eder, Kuran'a uygun olmayan inançlarımız ve davranışlarımızın hesabı için ahiretteki ölçüttür.

Hayat kitabı olması gereken Kuran, din adamlarının da katkısıyla zaten yüzyıllar önce hayattan koparılmıştır. Hayatı boyunca aralıksız namaz kılan birçok insan, sürekli okuduğu Fatiha suresindeki ayetlerin ne anlama geldiğini bilmemek-

tedir ya da unutmuştur. Ayetlerin anlamını merak etmeden, manasını bilmeden okumanın namazlarını anlamsızlaştırdığını fark etmiyorlar mı? İbadetlerin ne için yapıldığının bilinmemesi, ibadetlerden yeterli verimin alınamamasına yol açıyor ve bu yüzden müslümanlar yeterli düzeyde ahlaklı bir toplum da oluşturamıyorlar. Her türlü ahlaksızlık ve düzenbazlık çevremizdeki insanlarda gözlemlenebilir. Sözü tutan, aldatmayan, zina etmeyen, edepli ve haysiyetli insanların varlığı 57 İslam ülkesinde ne kadar yaygın? Müslümanlar ahlaklarıyla anılmıyorlar!.. **Rüşvet, yolsuzluk ve adam kayırmaların olduğu kokuşmuşluk her kademedede İslam ülkelerinde gözlemlenebilir.** Dinin en önemli işlevlerinden biri olan ahlakı düzeltme fonksiyonu maalesef toplumda (istisnalar elbette var) hayat bulamamıştır. **Din adamlarının verdiği en büyük tahrifatlardan biri, kişi ne kadar ahlaksız olursa olsun Müslüman kalabileceği gibi bir söylemi kanıksattırarak olmuştur.** Her türlü ahlaksızlığa bulaşıp bundan vazgeçmeyenler nasıl Müslüman (Allah'a teslim olan) kişiler olarak görülebilirler?

**Bakara: 81** *Günah işleyip suçu kendisini kuşatan kimseler ateş halkıdır; orada sürekli kalırlar.*

Büyük günahları işlemeyi sürekli yapanlar için ayet ciddi bir uyarı yapıyor. Müslümanlar günümüzde de sürekli olarak büyük günahlar işliyorlar ve yukardaki ayetin varlığından çoğunluk habersizdir. Müslüman kalabilmemiz için büyük günahların bizi kuşatmaması gerekir.

Atalarımız olan din adamları Kuran'ı anlamının zor oldu-



ğunu ve hadisler olmadan Kuran'ın anlaşılamayacağını söyleyerek Kuran'a ihanet etmişlerdir!.. Kuran'ı zor ve anlaşılmaz olarak niteleyenler, elbette bu cümleleri kitaba bağlı kalmadıkları için kurdular. Allah "Kuran'ı anlamak gerçek inanan kişiler için kolay" fakat "inkarcı ve marazlı insanlar için ise zor ve kapalı gelir" diyor! Bu tavır farkı Kuran'ın önemli bir özelliğidir.

***Kuran'ı anlamak elbette gerçek inananlara kolaydır.***

**Fussilet: 44** *Onu yabancı dilde bir Kuran kılsaydık, "Onun ayetleri açıklanmalı değil miydi?" diyeceklerdi. İster yabancı dil, ister Arapça olsun, de ki, "O, inananlar için (dilleri sözkonusu olmaksızın) bir rehber ve şifadır. İnanmayanların ise kulaklarında ağırlık vardır. Onlara sanki uzak bir yerden sesleniliyor gibi onlara kapalıdır."*

**Kamer: 17** *Kuran'ı mesaj için kolaylaştırdık; öğüt alan yok mudur?*

**Ankebut: 49** *Gerçekte o, kendilerine bilgi verilmiş olanların göğsünde apaçık ayetlerdir. Zalimlerden başkası ayetlerimizi reddetmez.*

Din adamları, "Kuran zor ve anlaşılmazdır" diyerek halkı Kuran'dan soğutmayı ve uzak tutmayı başarmıştır. Allah, "inkârcılar için anlaşılması zor bir kitaptır" der Kuran için. **Bu nokta önemlidir.** Din adamları aslında bu söylemlerinde haklıydılar. Ama kendileri şirk koştukları için Kuran onlara zor ve anlaşılmaz gelmişti, aynen ayetin işaret ettiği gibi. Allah "Kuran kolaydır" diyorsa (ki diyor) kolaydır. Geçmişte

olduğu gibi günümüz müşriklerine ve inkârcılara da Kuran anlaşılmaz ve zor gelecektir.

***Kuran; ayetlere kör ve sağır kalanlara karşı kapalıdır!***

**Kehf: 57** Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatıldığı halde, yaptıklarını unutarak ondan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Kalplerine, onu (Kuran'ı) anlamalarına engel olacak bir örtü, kulaklarına da bir ağırlık koymuşuzdur. Onları hidayete ne kadar çağırırsan çağır, onlar asla doğruyu bulamaz.

Gereği gibi iman edip, davranışlarını ayetlerin şekillendirdiği kişiler Kuran'ı anlayacaklardır. Kuran kendisini her okuyanın kolayca anlayacağı iddiasında değildir. Aksine, marazlı kimselerin kendisini anlayamayacağını altını çizer. Bu anlamda, Kuran'ı anlamak zordur diyen insanlar haklıdır; fakat bunun sebebi kendileridir. Kuran, anlaması müslümanlara kolay olan, yalnız marazlılara zor gelen bir kitaptır.

***Daha önce kendilerine kitap verilenler gibi olunmuş!***

**Hadid: 16** İnananlar için ALLAH'ın mesajına ve inen gerçeğe gönüllerini açmanın vakti gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilmiş olanlar gibi olmasınlar; onların üzerinden uzun zaman geçince kalpleri katılaştı. Onların çoğunluğu yoldan çıkmış kimselerdir.

İslam dünyası 57 ülkesiyle maalesef Kuran'a ihanet içindedir. Kalpleri katılıktan kaskatı kesilmiş liderler Müslümanların sorunlarına kör ve sağır. Her türlü kokuşmuşluk, adı İslam ülkesi olan bu ülkelerde çok yaygındır. Zillet içindeyiz.



Gün geçmiyor ki Müslümanların kanlarının aktığını duymayalım. Sorun dinde değil; dini yanlış anlayana kadardır.

Bize ulaşan mevcut dini anlayış, Emevi ve Abbasiler dönemindeki despot siyasi liderler tarafından oluşturulan ismarlama bir ihtiyacın ürünüdür ve üretilen dini hükümlerin çoğunun Kuran'la ilişkisi yoktur. Kuran'daki herhangi bir hükmün üzerinden yıllar geçtikçe birçok din adamı tarafından hem yenileri eklenmiş hem de mevcut hükümlere sürekli ilaveler yapılmıştır. Kuran'da birkaç satır olan abdest konusu bile neredeyse yüzlerce sayfaya varan ihtilafların konusu olmuştur.

### *Kitaba mı bağlıyız yoksa din adamlarına mı?*

Bu soruya vereceğimiz cevap önemlidir. "Kuran'dan sınava çekilsek kaç kişi sınavı geçer?" sorusuna cevap ararsak, yukardaki sorunun cevabına da kolayca ulaşmış oluruz. Herhangi bir futbol takımının futbolcularını veya bir dizide oynayan sanatçıların isimlerini ezbere bilenler, sorulduğunda Kuran'dan kaç surenin ismini veya ayetin yerini doğru hatırlayabilirler? **Her insan kendi hayatında bir önem listesi yapsa, Allah'ın rızası bu listenin kaçınıcı sırasında yer alır?** Nelere üzülüp nelere seviniyoruz? Allah'ın rızasını kaybettiren eylemleri işlediğimizde bu bizi üzüyor mu? Esas mesele buradadır.

*Kuran'ı gereği gibi izleyenler kurtuluş bulabilirler.*

**Araf: 170** *Kitaba sarılanlar ve salat edenlere/namaz kılanlara gelince, iyiliğe çalışanları ödüksüz bırakmayız.*

Hayatımız boyu yapacağımız en değerli iş, hesaba çekileceğimiz kitap olan Kuran'ı anlama ve yaşama gayreti olacaktır. Hayatı anlamlı kılan vahiydir. Allah ahiret ödülünün çok güzel olduğunu söylüyor. Konu, ahirete gerçekten inanıp inanmadığımızdır. **Bilinç altımızda olan kuşkular ahirete gerçekten iman etmeye ve erdemli yaşamaya engeldir.** Ahirete iman etmek bu anlamda çok önemlidir.

Ahirete iman nedir ve nasıl olur sorusunun cevabını aramak, anlamak ve bizdeki ahiret inancını pekiştirmek bu anlamda çok önemlidir. Allah davranışlarını erdemli yapanların ahirete olan kuşkularını azaltıyor ve yeterince ahlaklı davranmayan kişilerin ise kuşkularını arttırıyor kanaatindeyim. Kilit nokta erdem ile alakalıdır. Aşağıdaki ayetler konuyla alakalı önemli ip uçları veriyor. **En doğrusunu Yüce Allah bilir...**

***Gerçek İnanan Kimselerin Ahirete Olan İmanları Güçlüdür!***

**Bakara: 4** *Sana indirilene ve senden önce indirilene inanırlar. Ahiret konusunda da hiçbir kuşkuları yoktur.*

***İnkarcıların Kalpleri Kuşku Doludur!***

**Enam: 7** *Sana kâğıt üzerine yazılı bir kitap indirseydik ve elleriyle dokunsalardı bile, inkârcılar, "Bu ancak apaçık bir büyüdür" diyeceklerdi.*

**Enam: 8** *"Ona bir melek indirilmeli değil miydi!," diyorlar. Bir melek indirseydik, iş bitirilmiş olurdu. Onlara zaman da verilmezdi.*

**Enam: 9** *Onu bir melek yapsaydık, onu bir adam biçiminde gönderir ve mevcut kuşkuları içinde bırakırdık.*





**Tevbe: 45** Ancak ALLAH'a ve ahiret gününe inanmıyanlar senden izin ister. Kalpleri kuşku ile doludur. Onlar kuşkuları içinde bocalamaktadırlar.

**Hacc: 55** İnkârcılar ise, Saat (dünyanın sonu) kendilerine ansızın gelinceye kadar yahut o müthiş günün cezası kendilerine çatıncaya kadar sürekli ondan kuşku duyacaklardır.

## Atalarından Öğrendiklerini Din Edinenler!

**Nahl: 35** Ortak koşanlar, "ALLAH dilemeseydi ne biz, ne de atalarımız O'ndan başka bir şeye tapmaz ve O'nun haram ettiğinden başkasını da haram kılmazdık." **Kendilerinden öncekiler de böyle davranmıştı.** Elçinin açıkça bildirmekten başka bir görevi mi var?

**Enam: 148** Ortak koşanlar, "ALLAH dilemeseydi, ne biz, ne atalarımız ortak koşmaz ve hiç bir şeyi de haram etmezdik" **diyeceklerdir.** Onlardan öncekiler de azabımızı tadıncaya kadar aynı şekilde yalanlamışlardı. De ki: "Yanınızda bize göstereceğiniz herhangi bir bilgi var mı? Siz ancak zanna (şüpheli ve çelişkili rivayetlere) uyuyorsunuz ve siz sadece tahminde bulunuyorsunuz."

"Şirk nedir?" sorusuna cevap bulabileceğimiz en kolay konu, dindeki haram yiyeceklerin ne olduğu konusudur denilebilir. Bu konuya bakan kişiler ayetlerde eleştirilen durumların mezhepler tarafından yapıldığını görecektir. Ayetler, atalarımızdan öğrendiğimiz çoğu haramın sorunlu olabileceğini gösterdiği gibi, çok önemli bir gerçeğe de işaret ediyor. Herhangi bir kişinin dinde Allah gibi yasalar koyacağına inanmasının, o kişiye kulluk edilmesi anlamına geldiğini yu-



kardaki ayetler çok açık bir şekilde açıklıyor. Bilgisizce, sadece kendinden önce yaşayan din adamları öyle söylediği için haram kabul edilen yiyecekler, bunlara inanan kişileri şirke sokuyor. Elçiler toplumlarına, onların uydurdukları haramların aslında zanna dayandığını, Allah'ın bunları buyurmadığını söylemeye çalıştılar ama onları dinleyen pek çıkmadı. Haramlar konusu şirkin en belirgin şekilde gerçekleştiği alanların başında geliyor.

Bu durum günümüzde de aynı şekilde devam ediyor. Mezheplerinin neden bir yiyeceğe haram dediğini bilmeden inanan insanlar oldukça fazla. Mezhepler zanni kaynaklar vesilesiyle haram listeleri düzenlemişlerdir. Bu yolla hem Allah'a hem de elçisine iftiralar atıyorlar.

**Enam: 57** *De: "Ben Rabbimden bir delile dayanmaktayım. Siz ise onu yalanladınız. Ona meydan okuyarak istediğiniz şeyi getirmek benim elimde değil. Hüküm, ancak ve ancak ALLAH'ın. Gerçeği anlatıyor. O, en iyi ayırandır.*

Rabbinden gelen delile dayananlar, Allah katında güçlü bir delile sahip olacaklar. Hüküm sadece Allah'a aittir ama insanların çoğu buna iman etmez. Dinlerini bozup haramlar uyduranlar bu iftiralarının acı sonucu ile karşılaşacaklar. Elçilerin gösterdikleri delil neden onları ikna edememişti? Bu düşünülmesi gereken bir konudur. Biz o gün yaşasaydık, bize gösterdikleri deliller ile ikna olabilir miydik, yoksa inkârcıların safında mı olurduk diye her Müslüman kendini sorgulamalıdır.

***Allah'a Din Öğretecek Kadar Cahilleşen İnsanlar!***

**Hucurat: 16 De ki, "ALLAH'a dininizi mi öğretiyorsunuz? ALLAH göklerde ve yerde olanı bilir. ALLAH her şeyi bilendir."**

### ***Peki Allah'a din öğretmek nasıl olabilir?***

Kuran'dan dinimizi tam olarak öğrenemeyeceğimiz (!), bazı detayların eksik olduğu, bu detayları hadislerden öğrenebileceğimiz iddia ediliyor! Peki bu ve benzeri iddialar, yukarıdaki ayetin kapsamına girmez mi? Ayetteki sorunun üzerinde her müslümanın uzun uzun düşünmesi gerekir. Dinimizi Allah'tan öğrenmenin yolunun Kuran'dan geçtiği açıktır. Kuran'ın amacı zaten dinimizi mükemmel ve eksiksiz bir şekilde öğretmektir.

Geçmişte yaşayan müşriklerin dine eklemeler yaparak dinlerini bozduklarını yine Kuran'dan öğreniyoruz. Atalarımız da benzer bir davranış sergileyerek sürekli olarak dine eklemeler yaptılar. Bu durum Allah'a din öğretmek değilse nedir? Yüce Allah, kullarının tamamlayacağı eksik bir din gönderir mi?

Kuran'a inandığını iddia edip, Kuran'da eksikler göstermeye çalışan insanlar oldukça fazladır. Güya Kuran'da olan eksikliği gösterip hadislerle bu eksikliği tamamlıyorlar. Kuran'daki hükümlere ilave dini hükümler uydurmanın ve izlemenin Allah'a din öğretmek anlamına geleceğini hiç düşünmüyorlar! Allah (haşa) kelime sıkıntısı mı çekti ki birkaç kelime ile özetlenebilecek hükümlerin Kuran'da eksik olduğunu iddia ediyorlar?

***Allah'a din öğretmeye kalkanlar zalim ve cahildir.***



**Allah Kelime Sıkıntısı Çekmez!**

**Kelh:** 109 De ki, "Rabbimin sözleri için okyanus mürekkep olsa ve hatta bir o kadarını da katsak, Rabbimin sözleri tükenmeden okyanus tükenir."

**Rad:** 31 Kendisiyle dağlar yürütülen, yahut yeryüzü parçalan, yahut ölüler diriltten bir Kuran olsaydı bile (onlar yine inanmazdı). Tüm işler ALLAH'ın kontrolündedir. İnananlar hâlâ anlamadılar mı ki ALLAH dileseydi tüm insanları doğruya ulaştırırdı. İnkâr edenler, ALLAH'ın sözü yerine gelinceye kadar yaptıklarına karşılık olarak ya başlarına ya da yakınlarına konacak bir felakete uğrayıp duracaklardır. ALLAH sözünden dönmez.

**Zalim ve Cahil insan!..**

**Ahzap:** 72 Biz sorumluluğu (sınanmayı) göklere, yere, dağlara sunmuştuk da onlar onu yüklenmekten çekinmişler ve kabul etmemişlerdi. Ancak onu insan yükledi; o zalim ve cahil olmuştu.

Lütfen Allah'ın verdiği her örneğin üzerinde ayrı ayrı, uzun uzun düşünelim. Sınanmanın ne kadar ağır olduğunu anlamamız için geçmişte kaybeden kavimlere bakmamız yeterli olacaktır. Bu kavimlerde yaşayan insanların çoğu kendilerine gelen elçilere inanmadılar. Elçiler hakkı getirmiş olsalar da, bu o toplumlarda karşılık bulmadı. Maalesef, insanların çoğu zalim ve cahildir!.. İnsanların çoğunun kaybedeceği bir sınavda bizim müslümanlar olarak daha ihtiyatlı olmamız gerekir. Allah'ın emirlerine gereği gibi teslim olmak bizi gerçek müslümanlardan yapacaktır. Sınandığının farkında olan ve ahireti önemseyen insanlar ne kadar da az değil mi?

## Üzerinden Din Üretilen Kişiler!..

**Yusuf: 40** "O'ndan başka taptıklarımız, sizin ve atalarımızın uydurduğu isimlerden ibarettir. ALLAH onlara herhangi bir güç vermemiştir. Hüküm, ancak ALLAH'ındır. Yalnızca kendisine kulluk etmenizi emretmiştir. **Dosdoğru din işte budur.** Ne var ki halkın çoğu bunu bilmiyor."

Konumuz açısından yukardaki ayet oldukça önemlidir. Dosdoğru olan dini bozan ve her dini grubun gözlerinde büyü-tüp kutsadıkları bazı isimler vardır. Elçilerin mesajı alıp toplumlarına açıkladıklarında, kendi toplumlarından kabul görmemelerinin en önemli sebeplerinden biri, kutsanan bu isimlerin elçilerin mesajına tercih edilmesi idi. Karşısındaki insanın elçi olduğunun farkında olmadan elçileri sahtekarlıkla suçlayıp, kutsanan isimlerin öğrettikleri dine sadık kaldılar. Onlar için NE ANLATILDIĞI DEĞİL kimin anlattığı ve bu anlatılana **kaç kişinin inandığı önemli idi.**

Gelen elçilerin değerini birçok toplum fark edemeyerek kuşku ile karşıladılar. Ağır hakaretler ve zulümler eşliğinde onlara karşı çıkıldı. Kendi ailelerinden bile kabul görmeyen elçiler oldu. Örneğin Nuh as'ın oğlu ve karısı inkârcı olarak öldüler. Bir elçinin karısının ve oğlunun inkârcı olması aynı



zamanda onun mesajı ulaştırmasını da zorlaştıran bir unsurdur. Karısı ve oğlunun bile inanmadığı birine, elçi gözüyle bakmak müminler için gerçekten ciddi bir sınanma olmuştur. Delillere bakan gerçek müminler için bir elçiyi kimin veya kaç kişinin izlediği önemsizdir. Elçiyi karısı ve oğlu inkâr ile karşılarsa bile, onlar delile değer verdikleri için hakikate her zaman tanık olmaya adaydırlar.

Ortak koşan bu kişiler atalarını gözlerinde öylesine büyütmüş olmalı ki elçi hangi mesajı getirirse getirsin ikna olmamışlardı. Yusuf 40'ta da belirtildiği gibi atalarının uydu-rup kutsadığı isimler aşağıdaki ayette de karşımıza çıkar.

**Araf: 70** Dediler ki: "**Sadece ALLAH'a kulluk edelim ve atalarımızın taptıklarını terkedelim diye mi bize geldin? Doğru sözlü isen bizi kendisiyle tehdit ettiğin şeyi getir bakalım.**"

**Araf: 71** Dedi ki: "**Rabbinizden bir azap ve öfkeye mahkûm edilmiş bulunuyorsunuz. Sizin ve atalarınızın uydurduğu ve ALLAH'ın kendilerine hiçbir güç vermediği isimler konusunda mı benimle tartışıyorsunuz? Bekleyiniz, ben de sizinle birlikte bekleyenlerdenim.**"

İşte yine kutsanan isimler. Her bir ülkenin veya her bir dini grubun kutsanan isimleri farklı. Yaşarken normal insan olan bu kişiler, öldükten sonra insanüstü bir konuma yükseltiliyor. Tapınma işte budur. Bu isimlere gösterilen sadakati elçiler bile kıramamışlardır. Günümüzde de, geçmişte yaşamış ve din adına kutsanan kişilere güven eski müşriklerde olduğu gibi tamdır. O kişilerin kim ve nasıl kimseler olduklarını

tam olarak bilmeseler bile, din adına söylediklerini ayet gibi doğru kabul ediyorlar. Kutsanan kişilerin yanlışlarının eleştirilmesine asla katlanamıyorlar. Halkın evliya diye bildikleri insanlara karşı, onların hatalı olduğunu bildiğiniz konularda eleştiride bulunup bunu siz de test edebilirsiniz.

***Halkın Çoğunluğunun Elçilere Gösterdikleri Tavır Hep Olumsuz Olmuştur!***

**Müminun: 44** *Sonra biz, elçilerimizi ardı ardına gönderdik. Her ne zaman bir elçi toplumuna gittiyse onu yalnadılar. Biz de onları birbiri peşinden sürüp tarihe gömdük. İnanmayan bir topluluk yok olmayı hakketmiştir.*

**Kaf: 14** *Eyke'liler ve Tubba halkı da... Hepsi elçileri yalnadılar. Bunun üzerine tehdidim gerçekleşti.*

Elçilerin geldiği bütün toplumlarda aynen günümüzde olduğu gibi izlenen bir din ve sevilen din adamları elbette vardı. Geçmiş kavimlerin yaşadıkları yerleri gezenler bilirler ki, o toplumlar tapınaklarını şehrin en güzel yerlerine yapıyorlardı. Yani geçmişte yaşamış olan topluluklar **dini önemseyen toplumlardı**. Sorun, önemsedikleri dinin Allah'ın emirleriyle, yani indirilen din ile uyumlu olmamasındaydı. Dini tahrif edip inandıktan sonra, dine verdiğiniz değer hiçbir anlamı kalmıyor.

Günümüzde de "en dindar kesim" genellikle dini en bozuk haliyle yaşayan (Silahlı Sünni örgütler veya Tarikatlar) insanlardan oluşuyor. Her uyguladıkları adeti din zannedip katı bir şekilde uygulamaya çalışıyorlar. Din, özünü anlaya-





rak yaşadıkları bir şey değil, görüntülerinde yani şekilde kalan bir şey oluyor. Allah'ın neye önem verdiğini önemseyecekleri yerde, atalarından aldıkları gelenekleri önemseyerek dinlerini büyük ölçüde tahrif ediyorlar. Müslümanlar dini Kuran'dan öğrenmemenin acısını her alanda tadıyorlar.

Müslümanların artık şunu anlaması gerekiyor; bir indirilen din var, bir de uydurulan din. Mezheplerin yüzyıllar içerisinde uydurma birtakım dayanaklarla ürettikleri fıkhi hükümlerin çoğu aslında dini bozan hükümlerdir. Yani dinlerini zorlaştırarak bu hükümlere uyan kişiler aslında dindarlık değil dinsizlik yapmış oluyorlar. İnsanların eklemeleri ile oluşan uydurulan din, Allah'ın vahyini anlayıp yaşamamanın önündeki en büyük engel olmaya devam ediyor. 'Dindar görünen dinsizler' geçmişte de vardı günümüzde de var. Allah'ın bize öğrettiği din son derece sadedir ve her Müslüman biraz inceleme yoluyla öğrenebilir. Hesaba çekileceğimiz dinin zaten kolay anlaşılabilir olması gerekmez mi?

### ***Dindar dinsizler!***

**Nuh: 21** *Nuh dedi ki, "Rabbim, onlar bana karşı geldiler ve malı, çocukları kendisine sadece zarar veren bir kimseye uydular."*

**Nuh: 22** *"Ve hatta büyük tuzaklar kurdular."*

**Nuh: 23** *çünkü onlar (kendilerine uyanlara): 'Tanrılarımızı hiçbir zaman terk etmeyin: ne Vedd ne Suvâ', ne Yeğûs, ne Ye'ûk ve ne de Nesr'i terk etmeyin!' demişlerdi.*

**Nuh: 24** *"Çok kişiyi saptırdılar. Öyleyse, sen de zalimlerin şaşkınlığını arttır."*

**FİRAVUN DİNSİZ DEĞİLDİ!**

**Mümin: 26** Firavun dedi, "Beni bırakın Musa'yı öldüreyim de o da Rabbinde yalvarsın. **Sizin dininizi değiştireceğinden** veya yeryüzünde kötülük çıkaracağından endişeleniyorum."

Yukarda yine bağılılık gösterilen isimleri görüyoruz. Bu isimler elçilerin mesajına tercih ediliyor. Toplumlar farklı olsa da gösterdikleri tavır değişmiyor. Dini koruma adına hareket eden bu kişiler, yaptıklarını Allah'ın rızasını kazanmak, atalarından öğrendiklerine sadık kalmak için yapıyorlardı. Bu kişilerin kendilerini doğru yola götürdüklerine inanmışlardı. Oysa izledikleri bu kişiler onları hüsrana götürüyordu, fakat farkında değillerdi. Din gibi önemli bir konuda atalarını izlemenin bedelini ağır bir şekilde ödediler. Yüce Allah bizi benzer bir hataya düşmememiz için uyarıyor.

**Yasin: 14** Onlara iki elçi göndermiştik, ikisini de yalanladılar. Bunun üzerine üçüncü biriyle desteklemiştik. "Biz size gönderilen elçileriz" demişlerdi.

**Yasin: 15** Dediler ki, "Siz de bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman ise hiçbir şey indirmemiştir. Siz yalan söylüyorsunuz."

Peki günümüzde yaşayan insanların çoğu geçmişte yaşasaydı, bugün sevdiklerini ve izlediklerini iddia ettikleri elçilere karşı tavırları olumlu mu olacaktı? Bence hayır. İnsanların kafalarındaki elçi profili ile Kuran'ın anlattığı elçi profili



uyumlu değildir. İnsanlar, kendileri gibi insan elçilere değil, her an kolayca gözlemlenebilecek mucizeleri gösteren insanüstü elçilere inanıyorlar. Ayrıca keramet adı altında doğüstü mucize gösteren evliyalar olduğu da toplumumuzda yaygın olarak inanılan oldukça vahim bir durumdur. Evliya diye isimlendirilen kişiler genellikle kimsenin tanık olmadığı sadece söylentide kalan birtakım iddialarla bu payeye erişiyorlar. Hatta araştırıldığında bazılarının aslında hiç yaşamamış kişiler olduğu görülecektir. Yani keramet dediğimiz şeyler günümüzde herkesin önünde deneyimlenebilecek bir şey değildir. Yaşayan "evliyalar" olsa da kerametlerini gözlemleyemiyorsunuz. Fatih'teki meşhur bir "evliya" Saraybosna'da tayyi mekân denen bir şekilde mekân değiştirip Sırp'lara karşı savaşmış! Oysa Kuran'da bu tür mucizelere değinilmez. Örneğin Muhammed (as) tayyi mekân yaparak değil, yürüyerek ve deve sırtında Medine'ye hicret etmiştir. Buna rağmen uyduruk evliyaların mekân değiştirip savaşığına inanılıyor.

Oysa Kuran'da anlatılan elçilerin gösterdikleri ayetler / mucizeler halk tarafından takdir ve beğeni görmüyordu. Yani mucizeler halkın istediği türden değildi. Elçilere karşı çıkmalarının ana nedeni elçilerin kendileri gibi olmalarındır.

**Hud: 62** *Dediler ki: "Ey Salih, sen bundan önce, aramızda popüler bir umut kaynağıydın. Atalarımızın tapmış olduklarından sen şimdi bizi men mi ediyorsun? Biz, senin bizi çağırдыңın şeylerden kuşku içindeyiz."*

Elçilerin sevilen kimseler olması da insanları atalarını izle-

mekten vazgeçirmiyor. Atalara bağıllık her zaman çok güçlüdür ve bunu kendi toplumumuzda çok rahat gözlemleyebiliriz. İnsanlar kutsal gördükleri alanlara müdahale ettirmezler. Nedense atalarını körlemesine izleyen kişilerde, elçilere duyulan kuşku, atalara karşı oluşmaz. **İnsanoğlu atasına duymadığı kuşkuyu elçiye iman söz konusu olduğunda duyabiliyor.** Bugün bir elçi gelseydi o da doğal olarak kuşku ile karşılanırdı. Peki aynı kuşku neden ataların öğrettiği dine duyulmuyor? Tutarlı olmanın bir gereği olarak benzer bir tavrın gösterilmesi gerekmez mi? Sanki insanlar uykuda gibiler. Böylesine önemli bir konuda insanların hassasiyetlerinin olmaması ilginç bir durumdur.

Kuran'da din hakkında her türlü örneğin olduğunu din adamları kabul etmiyor. Onları dinleyen halkta benzer şekilde cümleler kurmaya başlıyor. Kör taklit halkı saptırıyor ve halkın çoğu bunun farkında değil.

**İsra: 89** *Biz bu Kuran'da her türlü örneği verdik, ne var ki halkın çoğunluğu inkârda direniyor.*



*Atalar Dininden İndirilen Dine*

## Müslüman Koyun Olmaz ve Kimseyi Körlemesine İzle(ye)mez

**Bakara: 104** İnananlar! "Raina (bize çobanlık et)" demeyin; "Unzurna (bizi gözet)" deyin ve dinleyin. İnkârcular için acı bir azap var.

Milyarlarca insan, içinde bulunduğu ülkenin/toplumun gelenek ve mezhebinin fıkhî hükümlerini "din" sanıyor. Kuran'dan habersiz yaşayan ümmet vahyi değil din adamlarını izliyor. Aslında tüm dini grupların içinde bulunduğu durum birbirine çok benziyor. Yani topluluklar için dinin ne anlattığı değil, dinin "KİMİN TARAFINDAN ANLATILDIĞI" önemli hale geliyor. Kendi izlediği din adamı tarafından anlatılan en saçma keramet hikayelerine bile sanki kendi de tanık olmuş gibi inanan ve hiç şüphe duymayan kişiler, bu din adamlarının Allah tarafından çok sevildiğini zannedip din hakkında anlattıkları şeyleri sorgulamıyorlar.

Oysa her bir Müslümanın bizzat kendisi din hakkında bilgi ve fikir sahibi olmalıdır. Müslümanın, Kuran tarafından belirlenmiş bir bilgisi ve ayetler üzerinde yeterli seviyede kanaati olmalıdır. Bununla birlikte aklını kullanmak suretiyle sorup öğrenerek fikrini sürekli geliştirmelidir. En önemlisi



aklımızı kimsenin cebine koymamamız gerekiyor. Kuran, bilinçsizce ve delilsiz olarak birilerini taklit ederek izlemeyi, yukardaki ayette (Bakara: 104) inkâr suçu olarak niteliyor.

**ÇOĞUNLUĞU MU İZLİYORSUNUZ?**

**Yasin: 7** *Çoklarının inanmayacağına dair söz gerçekleşmiştir.*

Kuran, çoğunluğun inanç ve davranışlarını sürekli olarak eleştiren bir kitaptır. İncancınızı oluşturan şeylerin ne olduğunu bilmiyor ve kalabalıklara güveniyorsanız; bu durum incancınızı düşünmeniz ve kendinizi eleştirmeniz için yeterli bir sebeptir. Aşağıdaki ayetlerin üzerinde biraz düşündüğümüzde, dünya üzerinde yaşayan insanların neredeyse tamamı hakkında ne kadar haklı tanımlamalar yapıldığına tanık oluyoruz.

Aşağıdaki ayetler toplumların neden hak üzere olmadıklarının ipucunu veriyor. Toplumlar hep çoğunluğu izliyor.

Çoğunluk müşriktir: Rum: 42

Çoğunluk gafildir: Yunus: 92

Çoğunluk iman etmez: Bakara: 100

Çoğunluk akletmez: Maide: 103

Çoğunluk zannı izler: Yunus: 36

Çoğunluk şükretmez: Bakara: 243

Çoğunluk haktan hoşlanmaz: Zuhruf: 78

Çoğunluk nankördür: Furkan 50

Çoğunluk yoldan çıkmıştır: Maide 49

Ve daha birçok ayet çoğunluğu farklı nedenlerle eleştirir.

Oysa çoğunluğu izlemek manasına gelen İCMA dinin ana dayanaklarından biri haline getirilmiştir. Yapılan bu icmalar neticesinde, sonradan gelen Müslümanlar için bu çıkarılan hükümler birer tabu haline getirilmiştir. Tartışılmaz ve üzerinde düşünülmez bir hakikat gibi sunulmuştur. Eğer aranan hakikat ise, o hakikati kaç kişinin söylediğinin ne önemi olabilir?

---

***İcmanın geleneksel tanımı:***

**"İcmâ"** lügatte, toplama, ittifak etme manalarına gelir. **Terim anlamı ise;** *ümme-i Muhammed'*den bir asırda gelen müçtehitlerin *dinî bir hüküm üzerinde birleşmeleridir.*

İcmanın şartı da içtihata ehil olanların ittifakıdır. *Artık müçtehitlerin ittifak ettikleri şey şer'i bir hüküm olur.* Bundan anlaşılıyor ki icmanın en büyük şartı ittifak yani birliktir. İcmanın hükmünde hata ihtimali yoktur. İcma gerçekleşikten sonra ona muhalefet edilmez,

**"Ümmeitim dalalet üzerine toplanmaz."** (*İbniMace, Fiten, 8*)

---

Kitap boyunca verilen ayetlere rağmen çoğunluğu izlemeye devam edecek miyiz? Yoksa hakikat üzerinde düşünüp sorgulayarak delil üzerine mi iman edeceğiz? Çoğunluğu sürekli eleştiren bir kitabın izleyicisi oldukları iddiasında olan Müslümanların, fıkhi görüşlerinin epey bir kısmını icma oluşturur. Yani birkaç din adamı eğer bir şeye doğru derse, o şey artık tartışılmaz kabul edilebiliyor! Üstelik bunu yapar-





ken de kıstasları genelde 'çoğunluk' oluyor. Oysa din zanni rivayetlerden yapılan icmalara değil, vahye dayandırılmalıdır. Allah bize yolumuzu mükemmel bir şekilde anlayacağımız açıklıkta göstermiştir. Allah'ın kitabına sonuna kadar güvenmesi gereken Müslümanlar, maalesef farkında olmadan din adamlarına daha çok güvenerek ciddi bir hata yapıyorlar.

**İbrahim: 12** "*Bize yollarımızı göstermişken neden AL-LAH'a güvenmiyelim? (...)*

## *Bilmediğin Şeyi İzleme, Çünkü Ondan Sorumlusun!*

**İsra: 36** *Bilmediğin bir şeye inanıp ardına düşme, çünkü işitme, görme duyusu ve beyin, hepsi ondan sorumludur.*

Bilmemek bizi sorumluluktan kurtarmıyor; bilmek zorundayız. Allah bir ömür yaşama fırsatı sunduğu kişileri elbette nimetlerinden hesaba çekecektir.

**Tekasür: 8** *Sonra, o gün (size verilen) nimetlerden sorulacaksınız.*

Hesap gününe gerçekten inanan kişiler, hesap vereceklerinin bilincinde olarak yaşarlar, bilmedikleri ve sorgulamadıkları şeyleri sırf içinde buldukları toplum inanıyor diye din edinemezler. İnsanlar değer verdikleri şeyler üzerinde zaman harcıyıp düşünürler. Konu bizim için ne kadar önemli ise o kadar çok araştırmamız gerekir. Peki, Allah'ın bizden istediklerinin ne olduğundan, yani **yaratılma amacımızdan daha önemli bir konu var mıdır?**

Halkımızın maalesef çoğunluğu din hakkında pek bir şey bilmiyor ve bildikleri kulaktan dolma bilgiler oluyor. Daha doğrusu din pek de umurlarında değil.



**Söylentileri Din Edinenlerden Olmayın!**

**Bakara: 78** Aralarında ümmiler var ki kuruntu ve söylentilerin dışında kitabı bilmezler; bildiklerini zannederler.

Hangi dinin izleyicisi “ben batıl üzerindeyim” der? Elbette kişiler bir dini izlerken, o dinin hakikat olduğunu sandıkları için kendilerine öğretilenleri izler ve uygularlar.

*HER DİNİN İZLEYİCİSİ, HAKİKAT ÜZERİNE OLDUĞUNU İDDİA EDİYOR!*

**Mücadele: 18** Gün gelecek, ALLAH hepsini diriltecek ve şimdi size yemin ettikleri gibi O'na da yemin edeceklerdir. **Kendilerinin (doğru) bir şey üzerinde olduklarını sanıyorlar!** Doğrusu, onlar yalancıdır.

**Mücadele: 19** Şeytan onları sahiplenmiş ve onlara ALLAH'ın mesajını unutturmuştur. Onlar şeytanın taraftarıdır. Şeytanın taraftarları kesinlikle kaybedecektir.

Hakikati öğrenmenin zaman aldığını ve çaba istediğini görmeliyiz. Sınavın ağır olduğunu görmeli ve gereken hassasiyeti göstermeliyiz. YUKARDAKİ AYETLER BİZİ SARSMA-LIDIR.

**Atalarını/Hocalarını izlemek toplumun işine geliyor!**

Dini grupların çoğu herhangi bir din adamının söylediği şeyleri sorgulamadan izliyor. Din hakkında bilgi sahibi olmayan kalabalıklar, mevcut yaşamlarının değişmesini istemiyorlar. Otorite olarak inandıkları kişilerin din hakkındaki görüşleri onların yaşamlarını şekillendirmeleri için yeterli oluyor. De-

gişmek ve doğruyu bulmak isteyen kişiler bunun için çaba gösterirler. Hakka talip olanların gerçekten bunu isteyip istemediklerinden emin olmaları gerekiyor. Hakikati öğrenmek için ne kadar ileri gitmeye hazırız?

*Ne söylendiğine değil, kimin söylediğine bakılıyor!*

Söylenen sözün doğru olup olmaması dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Bir sözün doğru veya yanlış olduğunun test edilebilmesi için kişilerin konular hakkında bilgi sahibi olması da şarttır. Çoğunluğu oluşturan insanlar, hakkında bilgi sahibi olmadıkları dini konularda, ağız laf yapan din adamlarının çevresinde kolayca toplanmaktadır. Toplumlari etkileyen kişilerin çoğunluğu iyi konuşmacılardır. İyi hatipler olan bu kişilerin, kendilerini dinleyen kişileri etkilemeleri gayet normaldir. İnsanların hakkında bilgi sahibi olmadıkları konularda kandırılmaya devam edilecekleri aşikardır.

*Delil Toplum İçin Önemli Değil!*

Her dinin içindeki mezhebi anlayışın izleyicileri, kendi inançlarının daha doğru olduğunu zannediyor. Ülkelerdeki dindar halk, kendi inançlarını daha doğruya ulaştırmak için araştırmak yerine, din adamlarına güvenmeyi tercih ediyor. Din adamları ise bu konuda güvenilir kişiler değiller.

Bunu her bir dini grupta anlatılan uygulamalara bakarak kolay bir şekilde anlayabilirsiniz. **Din adamları, kendi bölgele-  
rindeki dini anlayışlara akla uygun şüphe uyandırmayacak  
süslemeler yaparak halkın yanıltılmasını sağlarlar ve in-  
sanların kendi inançlarındaki çelişkileri fark etmeyip  
UYUTULMASINDA** etkendirler. Böylece en çirkin dini anla-



yıřlar bile, onların sayesinde insanlar tarafından makul karşılanacak hale gelebiliyor. **Üzerinde düşünmediğimiz şeylere değer verdiğimiz iddiası ne kadar doğru olabilir?**

### **Zan Gerçeğinin Yerini Tutmuyor!**

**Yunus: 36** Onların çoğuşu, ancak zanna uyarlar. Zan ise gerçeğinin yerini tutamaz. ALLAH onların yaptıklarını Bilendir.

Din adına öğrenilen şeylerin çok büyük bir çoğunluğu zanna dayanıyor. Bir veya birkaç din adamının bir konu hakkındaki zanni kanaatleri dini bir hakikat olamaz; olmamalıdır. Zanni bilgilerin din haline getirilmesinden bu yana, bu anlayışın ümmete verdiği zararları saymakla bitiremeyiz.

Evliya sanılan birçok kişi aslında isimleri kutsanmış ve büyütölmüş kişilerdir. Her ülkedeki dini grupların evliya listesi oldukça kabarıktır. Hristiyanların binlerce kişiden oluşan evliya listesi, Vatikan'ın internet sitesinde kronolojik sırayla uzun bir şekilde verilmiştir. Hristiyanlar kendi evliyalarından kuşku duymuyorlar! Onların Allah katında çok değerli konumda olduklarına inanıyorlar. Peki biz buna inanıyor muyuz? Elbette ki hayır. Onların evliyaları bizi ilgilendirmiyor. Peki kendi toplumumuzun kutsadığı isimler gerçekte kutsal ve Allah katında değerli kişiler mi? Bu bilinebilir mi?

**Necm: 23** Onlar, sizin ve atalarınızın taktığı isimlerden başka bir şey değildir ve ALLAH onlar için hiç bir delil indirmemiştir. Kendilerine, Rab'lerinde bir yol gösterici geldiği halde, sadece zanni ve kişisel arzularını izliyorlar.

Lat, Menat veya Uzza... Bu isimler unutuldu ve artık kut-sanmıyor. AMA YERİNE BİNLERCE YENİSİ İKAME EDİL-Dİ. Her toplumun evliya veya kutsanan din adamı listesi birbirinden oldukça farklıdır. Hem ölüler hem de diriler ara-sından seçilen, kutsanmış binlerce din adamı var. Yeni oluş-turulan bu isimler topluma, mezhebe veya tarikatlara göre değişiyor. Yeni Lat, Menat ve Uzza'ları tanıyamıyorsanız, Kuran'ın temel mesajını anlama sıkıntısı çektiğiniz kesindir.

### **Zorlu Bir Hesap Günü Bizi Ne Kadar Korkutuyor?**

**İnsan: 7** *Onlar sözlerini yerine getirirler ve **alabildiğine kötü olan bir günden korkarlar.***

**İnsan: 8** *Yoksula, öksüze ve tutsağa **sevdikleri yiyecekleri yedirirler.***

**İnsan: 9** *"Biz sizi ALLAH rızası için **yediriyoruz. Sizden ne bir karşılık, ne de bir teşekkür beklemiyoruz.**"*

**İnsan: 10** *"Biz, **suratsız ve belalı bir günden ötürü Rab-bimizden çekiniriz.**"*

Yukardaki cümleleri kuran kişiler akıllıca hareket etmiş ol-dular. Önemli olan bizim nasıl hareket edeceğimizdir. Zorlu bir hesap günü için hazırlık yapıp, gerekli araştırmaları ya-panlar akıllıca hareket etmiş olurlar.

**Mülk: 2** *Hanginizin **daha güzel işler yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, Üstündür, Bağışla-yandır.***





## *Allah'ın İndirdiğine Uymalıyız, Atalarımızın Uydurduğuna Değil*

**Bakara: 170** Onlara, "ALLAH'ın indirdiğine uyun" dense, "Hayır, biz atalarımızın izlediği yolu izleriz" derler. Peki, ataları bir şey DÜŞÜNEMEYEN ve DOĞRU yolu bulamayan kimseler olsalar da mı?

Muhammed Peygamber ve arkadaşları Kuran'ın indiği dönemde zamanlarını sürekli Kuran'ı anlama ve yaşama gayreti içinde geçiriyorlardı. Onların elinde binlerce hadis, fıkıh, siyer kitapları gibi sonradan din adamları tarafından oluşturulan, aslında ihtilafın ana kaynakları olan külliyatlar yoktu. Okuyup hayatlarına aktaracakları tek bir kitap vardı. Kuran'ın içindeki emirleri yaşadıklarında gerçek müslümanlar oluyorlardı. Gereksiz detaylar sokulup din bozulmadığından uzman din adamı ihtiyacı da kalmıyor, Kuran'ı okuyor ve dininizi kolayca öğreniyordunuz.

Fakat din adamları ne yapıp edip KURAN ile ARAMIZA kendilerini sokmayı, bu işten çıkar elde etmeyi ve dini bir kazanç kapısı haline getirmeyi başardılar. Allah'ın vahyini kapalı ve yetersiz gören bu kişiler, düşünme ve konuşma yeteneğinin de Allah tarafından verildiğini unutuyorlar.

Bu konu önemlidir. Çünkü sapma her zaman bu noktada başlıyor. **İnkârcıların temel özelliği, Allah'ın indirdiğine**





**uymamaları ve atalarından öğrendikleri gereksiz ve yığınla detay olan dinleri üzerine devam etmek istemeleridir.**

**Allah Dayanaksız Olanları Eleştiriyor!**

**Zuhruf: 21** Onlara bundan önce bir kitap mı verdik de ona mı dayanıyorlar?

Bugün de bu tavır değişmiyor. Müslümanlar Allah'ın indirdiği dine değil, din adamlarının yazdığı hadis ve fıkıh külliyatlarındaki dayanaksız zanni rivayetlerle oluşturulan hükümlere uyuyor ve uyguluyorlar.

Atarımızı üzerinde bulduğumuz yol elçinin yolu değildir. Elçiler vahye titizlikle uyarlar ve dine ekleme yapamazlar. Din, içinde boşluk olan ve kulların eklemeler yaparak tamamlayacağı bir alan değildir. Elçilerin adı kullanılarak üretilen yalanlara kanan toplumlar, indirilen dinden sapmanın bedelini ağır ödüyorlar.

**Şeytan atalarımızı kullanarak ateşe çağırıyor. Dikkat!..**

**Maide: 104** Kendilerine, "ALLAH'ın indirdiğine ve elçiye gelin" denildiğinde, "Atalarımızı üzerinde bulduğumuz yol bize yeter!" derler. Ataları, bir şey bilmeyen ve doğru yolu bulamayan kimseler olsa da mı?

**Lokman: 21** Kendilerine, "ALLAH'ın indirdiğine uyun" denildiği zaman, "Hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yolu izleriz" derler. Şeytan kendilerini alevli ateşin azabına çağırıyor olsa da mı?

Atalarımızın Kuran'a gereği gibi uymamış olduklarını artık biliyoruz. Bunu bazı konuları araştırarak kolayca görebiliyoruz. Biz atalarımızın yaptığı hataları tekrarlamamalıyız. "Allah'ın indirdiğine uyun" denildiğinde biz nasıl tavır göster-

**riyoruz, önemli olan budur.** Allah'ın indirdiği Kuran'a mı uyacağız yoksa mezheplerin dini tanınmaz hale getiren hükümlerine mi? Allah katında hangi delil geçerlidir? Din adamlarının bizi kandırmasına müsaade etmemeliyiz.

**Nahl: 73** ALLAH'ı altında, kendilerine göklerden ve yerden rızık sağlamayan aciz kişilere kulluk ediyorlar.

**Nahl: 74** Öyleyse, ALLAH'a örnekler vermeyiniz; siz bilmezken ALLAH bilir.

Birilerinin uydurduğu dini hükümleri izlemek onlara kulluk yapmaktır. Allah ile birlikte Kuran dışı hükümler uyduran kişilere kulluk yapılmaması Kuran'ın en önemli öğretisidir.

**Kutsal Kitabımız 'Sınanacaksınız' diyor!**

**Ankebut: 2** İnsanlar, sadece "İnandık" demeleriyle, hiç sınanmadan bırakılacaklarını mı sanıyor?

Kitaba bağlı kalmanın testin bir parçası olduğunu daha önce işlemiştim. Din bir meslek değildir. Dini kazanç kapısı haline getiren kişilere ne kadar güvenebilir ve onlardan sınavla alakalı detayları ne kadar öğrenebiliriz? İmanımızın kalitesi mutlaka sınanacaktır. Hayat boyu karşımıza çıkan olaylar karşısında nasıl bir tavır sergileyeceğimiz bu anlamda önemlidir. Karşımıza çıkan olaylarda Müslümanca mı davranacağız, yoksa egomuza yenilip istek ve arzularımızın esiri mi olacağız? Mesele hayat boyu karşımıza çıkan olaylara verdiğimiz tepki ile direkt olarak ilgilidir.

**Dini Kazanç Kapısı Haline Getirenlere Karşı Yüce Allah Uyarıyor!**

**Yasin: 21** "Sizden bir ücret istemeyenlere uyun. Onlar doğru yoldadır."



Dinden çıkar ve menfaat elde eden din adamları dine sürekli ilaveler yaptılar. İlave üzerine ilave... Uzmanlar ordusunun bile içinden çıkamayacağı kadar dini tanınmaz hale getirdiler. Kuran'da birkaç satır ile anlatılan bir konu üzerine (örneğin abdest) yüzlerce sayfalık ihtilaf konusu üretttiler. Sayısı milyonlara varan fıkhi hükümler üretttiler. Bu ihtilafın ana kaynağı ise rivayet/hadis kaynaklıdır.

Kuran'ın anlaşılması için gerekli olduğu iddia edilen ve bu yolla dine eklenen tüm hükümlerin tamamı zanni rivayet kaynaklarıdır. Bu rivayetler maalesef Kuran'ın anlaşılmasının önünde büyük bir engel olarak duruyor. Kuran'ı rivayetler değil, Sadece Allah açıklamıştır. **Allah'ın bizi eksikleri olan ve yeterince açık olmayan bir kitapla test etmesi düşünülebilir mi?**

Atalarınızdan miras olarak gelen dini öğretileri ne kadar biliyorsunuz ve onları Kuran'a ne kadar uygun buluyorsunuz? Allah'ın indirdiğine uyabilmemiz için, öncelikle ne indirdiği ile ilgili bilgi sahibi olmamız gerekmez mi? Bilmeden ve cahilce herhangi bir din sağlıklı olarak yaşanabilir mi? Kuran'ı anlamak için bir kez bile okumayanlar o kitabı izliyor olabilirler mi?

Sorular daha da çoğaltılabilir. Bu ve benzeri sorulara vereceğimiz doğru cevaplar ve o cevapları hayatımıza geçirmemiz bizi gerçek Müslümanlar yapabilir. Atalarından aldığı dini yaşayan dünya üzerindeki kitlelerden bir farkımız olmalı! Düşünen ve soru soran bir beyin hakikati anlamayı daha çok hak eder. Öğrenmekten korkan, kitapla ilişkisini kesmiş ve cahilliği övünç kaynağı haline getiren toplumlar iflah olabilir mi?

## Müslümanlar Neleri Unuttu ve İhmal Etiler?

*Aşağıdaki ayetler çok önemli sapma noktalarına işaret ediyor.*

---

**Maide: 12** ALLAH, İsrail oğullarından söz almıştı ve içlerinden on iki başkan göndermiştik. ALLAH demişti ki: "Namazı gözetirseniz, zekatı verirseniz, elçilerime inanıp onlara saygılı olursanız ve (erdemli bir yaşam sürmek suretiyle) ALLAH'a güzel bir borç verirseniz sizinle beraberim. Günahlarınızı örter, içlerinden ırmaklar akan bahçelerde ağırlarım. Artık sizden kim bundan sonra inkâr ederse doğru yolu sapıtmuş olur."

**Maide: 13** Sözlerini bozdukları için onları lanetledik, kalplerini katılaştırdık. Sözlerin anlamını bağlamından kaydırırlar. Uyarıldıkları şeylerin bir kısmını unuttular. Onların çoğundan sürekli ihanet göreceksin. Onları affet ve aldırma. ALLAH güzel davrananları sever.

**Maide: 14** "Biz Hristiyanız" diyenlerden de söz almıştık. Ancak onlar da uyarıldıkları şeylerin bir kısmını unuttu. Bu yüzden diriliş gününe kadar aralarına düşmanlık ve kin saldık. Yaptıkları her şeyi ALLAH onlara bildirecek.

**Maide: 15** Kitap halkı, kitabın gizlediğiniz bir çok bölümünü açığa çıkararak ve bir çoğunu da yüzünüze vurmeyen elçimiz geldi size. ALLAH'tan bir ışık ve apaçık bir kitap da geldi size.

---



Kuran önemli bir gerçeğe işaret ediyor; bizden önceki iki dini grup da sözlerine sadık kalamadılar. Peki Müslümanlar onların tutmadıkları bu sözleri tuttular mı? Yukardaki ayetlerde eleştirilen hataların, verilen sözlerin tutulmamasının Müslümanlar tarafından da aynen işlendiğini görüyoruz. **Din adamlarının çoğu Kuran'dan daha çok; uydurma hadisleri, mezheplerin hükümlerini, kaynağı belli belirsiz hikâyeleri ve hurafeleri halka İslam dini diye anlatıyorlar.** Anlattıkları dinin Kuran ile uyumlu olmadığını fark eden din adamları az da olsa çıkıyor. Fakat çoğu doğrusunu açıklamaya korkup, gerçeği gizlemeyi tercih ediyorlar. Din adamlarının çoğunluğunun dindeki en önemli konu olan şirk, tağut, ilah ve benzeri önemli kavramlar hakkında konuştuklarına tanık olamıyoruz. Önemsiz meseleler hakkında yıllarca tartışan ve kitaplar yazan din adamları, Kuran'ın üzerinde önemle durduğu birçok konu hakkında sessizler; gerçeği gizliyorlar. Kuran'ın işlerine gelen yönüyle ilgilenip diğer ayetler hakkında düşünmüyor ve toplumu uyarmıyorlar. Ayetler iki grubun sözlerini tutmamalarından dolayı Allah'ın **onları lanetlediğini ve kalplerini katılaştırdığını açıklıyor. Sözleri tutmanın bedelinin oldukça ağır olduğunu görüyoruz.** Bu, Müslümanların neden zillet içerisinde olduklarının ana sebebini de açıklıyor. Allah iki grubun nasıl saptığını boşuna aktarmıyor. Bu ayetler bize öncekilerin sapma nedenini açıklarken, bizim de aynı hataya düşmememiz için bir hatırlatma niteliğindedir. Bu uyarıları tutmayan atalarımızın düştükleri hatalara düşmememiz için ayetleri doğru anlamaya çalışmamız ve inandığımız dini doğru yaşamamız gerekiyor.

*Şimdi iki gruptan alınan misaklara/sözlere örnekler verelim.*

**Müslümanlar da Birbirlerinin Kanını Döktüler ve Dindaşlarını Yurtlarından Etdiler!**

**Bakara: 84** Birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz ve birbirinizi yurtlarından çıkarmıyacaksınız diye de sizden söz almıştık. Bunu kabul etmiş ve tanık olmuştunuz.

**Bakara: 85** Tüm bunlardan sonra, sizler hala birbirinizi öldürüyor, **aranızdan bir grubu yurtlarından çıkarıyor, kötülük ve düşmanlıkta onlara karşı birleşiyorsunuz.** Onları yurtlarından çıkarmanız zaten size haramken, bu yetmiyormuş gibi size esir düştüklerinde bir de onlardan fidyeye istiyorsunuz. **Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz?** Böyle davrananların cezası dünya hayatında rezil olmak ve Diriliş Gününde de azabın en çetinine uğratılmaktan başka ne olabilir? ALLAH yaptıklarımızdan gafil değil.

**Müslümanlar da Gerçeği Gizlediler!**

**Ali İmran: 187** ALLAH kendilerine kitap verilenlerden, "Onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız, gizlemeyeceksiniz" diye söz almıştı. Fakat onlar, onu arkalarına atıp az bir fiyata sattılar. Ne kötü bir alışveriş!

**Çoğu Müslüman da Aşağıdaki Eleştirilenleri Yaptı!**

**Bakara: 83** İsrailoğullarından şöyle söz almıştık: **ALLAH'tan başkasına tapmayacak, anaya babaya, yakın-lara, yetimlere ve yoksullara iyilik edeceksiniz. İnsanlarla dostça konuşacaksınız. Namazı gözetecek, zekatı vereceksiniz. Fakat bundan sonra pek azınız hariç döndünüz.**



Allah birbirlerinin kanını dökmesinler diye söz alıyor; peki bu söz tutuluyor mu? Hayır tutulmuyor. Yüzyıllardır haksız yere birbirleriyle savaşmış kanlarını döken, barış zamanında bile birbirlerinden nefret eden Müslümanların da bu ayetlerin eleştirdiği tutumların kapsamında olduğunu görmemiz gerekiyor. Ana babaya kötü davranmak, muhtaçları gözetmemek, ibadetlerini düzgün yerine getirmemek de yine Müslümanların çoğunun benzer şekilde işlediği günahlar arasında.

**Maide: 62** *Onların çoğunu günahta, düşmanlıkta ve haram yemekte koşuşturken görürsün. Yaptıkları ne kötü!*

Kendi toplumumuzda günah, düşmanlık ve haram yemek için az mı gayret gösteriliyor? Evet, bizden öncekilerin düşündükleri hataların bir benzerine Müslümanlar olarak biz de düştük. Maalesef sözler tutulmadı ve bunun karşılığında zillete mahkûm edildik. İnsanoğlu sürekli aynı hataları işleyip duruyor. **Bu günahları işlemenin sonucunda dini doğru anlama hakkını da kaybediyor** ve ataları da sorgulamadan izlemek tercih ediliyor.

*Allah'a inanan biri, din kardeşini nasıl öldürebilir?*

Yönetenler savaşları çıkarırken elbette kendilerini haklı çıkarmak için bazı gerekçeler ortaya koyarlar. İşte bu noktada din kullanılarak üretilen gerekçelerin bir kısmı ayetlerin bağlamında kaydırma yapılarak üretilmiştir. Dini, görüşlerine alet etmek için kullanan kişiler tarihin her döneminde olmuştur. Bir sözü bağlamından kaydırarak, o söze dilediklerini söyletebilirler. Dolayısıyla sözlerin bağlamından kaydırılma

konusu çok önemlidir ve yahudiler bu yanlışa sapmışlardır. "Neden Yalnız Kuran?" adlı kitabımda bu konuya değinmiş ve müslümanların hangi ayetlerin bağlamını kaydirdiklarına dair örnekler vermişim. Bağlamından kaydırılan oldukça fazla sayıda ayet var. Yani aynen bizimkiler de benzer bir hatayı işlemiştir. Ayette yapılan ikinci eleştiride ise insanların uyarıldıkları şeylerin bir kısmını unutmaları söz konusu. Peki bizimkiler unutmadı mı? **Müslümanlar maalesef unutmaktan da fazlasını yaptılar.**

*Müslümanların Çoğu Kuran'ı Okumuyorlar!*

**Furkan:30** Elçi de, "Rabbim, halkım Kuran'ı terketti" der.

Yalnız unutmadılar; aynı zamanda **terk ettiler!** Halkımızın çoğu Kuran'ı anlamadığı bir dilde okuyor. Böylesine önemli bir kitabı anlamak ve yaşamak gerektiğini ise hiç düşünmüyorlar! Yani Muhammed as'ın ardından ümmeti, yukarıda eleştirilen iki konuyu birden, fazlasıyla gerçekleştirmiştir. Müslümanların neden bu halde olduklarını anlamak aslında zor olmamalıdır.

**Kısa Dünya Hayatına Kanarak Gerçeği Gizlemeyin!**

**Bakara: 41** Yanınızdakini doğrulayıcı olarak indirdiğime inanın. Ona karşı çıkanların ilki olmayın. **Ayetlerimi değeri düşük şeylerle değışmeyin; sadece benden çekinin.**

**Bakara: 42** Hakkı bätül ile örtüp bile bile gizlemeyin.

Hakka batıl elbisesi giydirilmesi geçmişte de yapıldı, günümüzde de yapılıyor. Özellikle din adamlarının gerçeği gizlememesi ve Allah'tan gereğı gibi çekinmesi gerekiyor.





Yukardaki ayetlerde eleştirilen tutumları yapanlar, ayetlerde açıklandığı üzere Allah tarafından hem dünyada hem de ahirette cezalandırılacaklardır. Önemli olan bu hataları görüp, düzeltmek için yeterince gayret göstermemizdir.

Son yıllarda tekrar bir uyanış var Allah'a hamdolsun. Kuran artık müslümanların ellerinde ve okunuyor, araştırılıyor, eski inanışlar sorgulanıyor. Müslümanlar Kuran'ı hayatlarına aktardıkları sürece Allah yardım edecek ve zilletten kurtaracaktır. Dinini önemseyerek delil üzere yaşayan, delil üzere ölen kimselerden olmamızı ve yaptığımız hataları Rabbimizin bağışlamasını dilerim.

## Kuşku İle Karşılanan Yusuf As Öldükten Sonra Değeri Bilindi mi?

**Mümin: 34** *Daha önce Yusuf da size apaçık delillerle gelmişti; fakat size getirdiği mesajı sürekli olarak kuşku ile karşılamıştınız. Nihayet o ölüncce, "ALLAH ondan sonra elçi göndermeyecektir (O son elçidir)" demiştiniz. ALLAH, kuşkuda sınırı aşanı böylece saptırır."*

Elçilerin ölümünün ardından, din bir şekilde tabu haline getiriliyor. Onlar yaşarken daha özgür olan Müslümanlar, daha sonra sayıları azalıp dini yozlaştıran kişilerin eline geçiyor. Bu döngü neredeyse sürekli benzer şekilde tekrarlanıyor. Elçinin karşı çıktığı tüm tabular, kendisi öldükten sonra dine bu defa kendisinin ismi de kullanılarak geri getiriliyor. Elçinin anlattığı saf mesaj şirk koşanlarca kabul görmüyor.

Yukardaki ayette önemli bir detay var; **Yusuf Peygamber hiçbir zaman "son elçiyim" demedi.** Buna rağmen o öldükten sonra, kendisini izleyen kişiler olduğu iddiasında olanlar, onun son elçi olduğunu söyleyerek onun bildirmedığı bir şeyi söylemişlerdi. Ayetin önemli bir diğer mesajı ise sınırı aşan kişilerin inanma iddiasının da geçerli olmadığıdır. Yusuf as'ı izlediğini iddia eden bu kişiler (ayetteki cümleyi kuranlar) inanan değil, inkârcı kişiler olarak tanımlanıyor. El-



bette bunun farkında da değillerdi. Günümüzde de elçileri izlediğini iddia eden toplumları düşünün, kendi elçilerinin getirdiği mesajı mı yoksa toplumlarının yüzyıllardır oluşturduğu geleneği mi izliyorlar?

***Yusuf peygamber delille Allah'ın yoluna çağırırdı!***

**Yusuf: 108** *De ki, "Benim yolum şudur: Açık bir delille ALLAH'a çağırırım, aynı şekilde beni izleyenler de... ALLAH Yücedir, ben ortak koşan birisi değilim."*

Oysa önceki ayette gördüğümüz üzere Yusuf as'dan sonra Allah'ın elçi göndermeyeceğini söyleyenlerin hiçbir delili yoktu. Yukarıdaki ayet, elçiler öldükten sonra onların söylemedikleri şeyleri, sanki onlar söylemiş gibi uyduran birtakım kimselerin varlığının en güzel delillerinden biridir. Yani elçinin söylemediği şeyleri din edinerek sapanları Mümin suresi 34. ayet çok güzel haber veriyor.

Yusuf peygamberin ardından da inanan insanların neler uydurduklarını ayette görmüştük.

**Yusuf: 105** *Göklerde ve yerde nice deliller var ki yanından dikkatsizce geçerler.*

**Yusuf: 106** *Onların da çoğu, ortak koşmadan ALLAH'a inanmaz.*

106. ayet, inanan kişilerin aslında problemlili şekilde inandıklarını söylemektedir. Allah'a inanan birçok dini grup maalesef şirk koşarak inanıyor. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de bu durum değişmedi. Ne Hristiyanlar İsa as'ın mesajını

onun getirdiđi Őekliyle izliyorlar, ne de Yahudiler Musa peygamberin mesajını onun getirdiđi Őekliyle izliyorlar. Her biri tűrlű eklemelerle dinlerinde tahrifatlar yaptılar. Peki Műslűmanların durumu onlardan farklı mı? Bunu gűzlemleyerek fark edebilirsiniz. İslam, her topluma ve mezhebe gűre deđiŐen bir din deđildir. Ama atalarımız ve gűnűműzde onların izleyicileri olan din adamları bu konuda bizimle aynı fikirde deđiller. Her grup deđiŐen farklı dini hűkűmler listesine sahip. Dine bir adet hűkűm eklemek veya en ufak tahrifat bile kiŐileri műŐrik yapmaya yeter. "Neden Yalnız Kuran?" adlı kitabımın ilgili bűlűműne bakıp detaylar oradan incelenebilir.





## Aşağıdaki Ayetleri Dikkatlice Değerlendirelim!

(Müminun suresi: 52-63)

---

52- Sizin bu toplumunuz bir tek toplumdur. Ben sizin Rabbinizim, **beni sayın.**

53- Fakat, onlar **işlerini çeşitli kitaplara ayırdılar. Her grup kendi yanında bulunandan hoşnut...**

54- Belli bir süreye kadar onları şaşkınlıkları içinde bırak.

55- Sanıyorlar mı ki, kendilerine bağışladığımız paralar ve çocuklar ile,

56- Onların iyiliğine koşuyoruz? **Hayır, farkında değiller.**

57- Rab'lerine olan **saygıdan ötürü alabildiğine dikkatli olanlar,**

58- **Rab'lerinin ayetlerine inananlar,**

59- Rab'lerine ortak koşmayanlar,

60- **Rab'lerine döneceklerinin bilincinde olarak verenler,**

61- **İşte onlar, iyiliklerde yarışanlardır ve onlar iyilik yapmakta öncüdürler.**

62- Bir kişiye ancak kapasitesi kadar yükleriz. Katımızda gerçeği konuşan bir kitap vardır. Hiç kimse haksızlığa uğratılmayacaktır.

63- Zihinleri bundan (mesajdan) gafil olup buna aykırı işlerde çalışıp durmaktadırlar.

---



Ayetlerde kaybeden ve kazananların kısa davranış özetleri veriliyor. Kuran'ın eleştirdiği kişilerden olmamak için ayetlerden gereken dersleri öğrenip, kendimizi istenen yönde düzeltmeliyiz. Ayetler üzerinde derin derin düşünmeli ve Kuran'ı anlamak için sürekli okumalıyız. Kuran ayetleri en önemli konuyu, yani asıl yaşamımız olan ahiretin nasıl sonuçlanacağını ipuçlarını veriyor. Öyle bir sonuç ki değişmesi mümkün değil! Ebedi hayatımızın kurtuluşunu kazanmamız için tek hakkımız var ve onu şu an kullanıyoruz. Allah'a kul olmanın ne kadar değerli bir şey olduğunun farkında olmak, hem dünya hem de ahirette büyük bir ödüldür.

Atalarını körü körüne izleyen kişiler bunun aslında yanlış olduğunun kısmen farkındadırlar. Ama bilinçaltlarına itip durumu düşünmek istemezler. Kendilerine bazı gerçekler hatırlatıldığında aşırı tepki vermelerinin bir nedeni de budur. Hatalarımızla yüzleşip bunları düzeltmemiz gerekiyor.

**Hud: 5** *Onlar, göğüslerindeki bilinçaltına itip O'ndan gizlemek isterler. İyi bilin ki elbiselerini büründükleri zaman dahi onların gizlediklerini ve açtıklarını bilir. O, gizli düşünceleri bilendir.*

Maalesef birçok insanda gözlemediğim durum şudur; din, insanların hayatta değer verip üzerinde düşündüğü konuların ancak sonlarında yer bulabiliyor. İnsanların çoğu sadece başı sıkışınca Allah'ı hatırlıyor. Çoğu insan tarafından, din sanki sadece ihtiyarlıkta lazım olacak bir şeymiş gibi görülüyor. Bu yüzden Kuran sürekli olarak akli kullanmaya, düşünmeye ve sorgulamaya atıf yapıyor.

## AKLİMİZİ KULLANMANIN ÖNEMİ!

***Aklını Kullanmayan Rezil Olmaya Mahkumdur!***

**Yunus: 100** *Hiç bir kişi ALLAH'ın izni olmadan inanmaz ve O, akıllarını KULLANMAYANLARI rezillğe mahkum eder.*

**Mülk: 10** *"Dinleseydik veya aklımızı kullansaydık biz şu ateşin halkı içinde olmazdık" dediler.*

***Kendini Düzeltmeyenler Aklını Kullanmıyor!***

**Bakara: 44** *Halkı iyilik yapmağa çağırıp dururken kendinizi unutuyor musunuz? Üstelik Kitabı da okuyorsunuz? Aklınızı kullanmaz mısınız?*

Aklını kullanan toplumların ilerlediği açıktır. Kuran bu yüzden bizi sürekli olarak düşünmeye ve sorgulamaya çağırır. Günümüzdeki zilletten kurtulmanın yolu aklımızı kullanmaktan ve gerçeğe değer vermekten geçiyor. Müslümanlar ihmal ettiği değerlere tekrar sahip çıkıp kendilerine çeki düzen vermeliler.

Önce kendimizi düzeltmeliyiz. Kendini düzeltmeyen kişilerin başkalarını iyiliğe çağırmaları iki yüzlülük olmaz mı?







## Sonuç

Elçiler, atalardan öğrenilen dine yani ATAİZME karşı sürekli savaşım vermişlerdir. Elçiler farklı dönemlerde gelseler de onlara gösterilen olumsuz tepkide hiçbir fark olmamıştır. Elçilere en büyük tepkileri ise yine din adamları vermiştir. Dolayısıyla en büyük sorun, dini bildikleri zannedilen kişilerin inandıkları dine ihanet etmesinden kaynaklanmaktadır.

Zaman içinde elçilerin getirdiği dine inanan insanlar oluşmuştur. Elçiler yaşarken onları izleyen kişiler dini saf ve orijinal haliyle yaşarken, onlar öldükten sonra elçileri izlediğini iddia eden kişiler doğru yoldan sapmıştır. Bu tahrifat elçilerin ismi veya birtakım isimler kullanılarak yapılmıştır. Bu yolla insanların bu tahrifata karşı uyum göstermesi sağlanmıştır. Bu nokta önemlidir. Dinde tahrifatlar, hep güvenilen kişilerin isimleri kullanılarak yapılmaktadır.

Mezhepler arası ihtilaf konusu, aslında problemin anlaşılması için püf noktasıdır denilebilir. Din, önüne gelenin kafasına göre hükümler üretebileceği bir alan değildir. Din adına koyulan yasalar delile dayanmadığı takdirde batıldır ve şirkidir. Kitapta bazı örnekler verdiğim üzere, mezhepler arası ihtilaf- lar şirk boyutunda olup, bu konuda yeterince düşünmeyen ve araştırmayan kişileri ahirette önemli bir sürpriz bekliyor gibi duruyor. Her toplumda, yerleşik dinin inananları, dini



aslına döndürmeye çalışan kişileri reddetmiş ve onlara karşı cephe almışlardır.

*Çoğunluk Hakikate Karşı Cephe Alacaktır!*

**Müminun: 70** *Yoksa, onun deli olduğuna mı karar verdiler? Halbuki onlara hakikati getirmişti. Ne var ki ONLARIN ÇOĞU haktan hoşlanmaz.*

Sorunun çözülememesinin ana sebeplerin başında, dine inanan toplulukların, kendi atalarını kutsayıp yanılmaz kişiler gibi görmesi ve onlardan gelen bilgileri, adeta tartışılmaz kabul edip üzerinde düşünme ihtiyacı bile hissetmemesi geliyor. Toplumlar kendilerine gelen bilgilerde ne kadar çelişki olursa olsun bunu önemsemiyor ve çoğunluğa tabi olmayı bir marifet zannediyorlar. Dolayısıyla inançlar, kişilerin doğmuş olduğu toplumlarda geçmişte yaşamış olan ataları tarafından belirlenmiş oluyor.

Birçok insan inandığı dinde çarpıklıkları görmesine, gerçekleri öğrenmesine rağmen kabullenemiyor. Oldukça fazla sayıda insanın yanlış yolda olduğunu kabullenmek gerçekten de kolay değildir. Nasıl olur da oldukça fazla sayıda insan dinlerindeki bu yanlışları göremez? Aslında toplumlar kendilerini bu duruma mahkûm ediyorlar. Kalabalıklardan etkilenme ve çoğunluk karşısında sorgulama yeteneğini kaybetme oldukça yaygın bir durumdur. Bu bilimsel deneylerde de kanıtlanmıştır.

Dinin aslını ve doğruları öğrenmek ciddi bir samimiyet ve bu samimiyetle birlikte sorgulama ve araştırma süreci iste-

yen bir yolculuktur. Bu yolculukta **Allah'ı tek yol gösterici olarak yeterli kabul etmek ve O'ndan samimiyetle yardım istemek** de son derece önemlidir. Azınlık olma pahasına, dışlanma ve tehditlere rağmen hakikate talip olmak gerekiyor.

Müslümanlar çözüme, inandıkları kitabı gereği gibi izleyerek ulaşabilirler. Müslümanların, Kuran'ı gereği gibi izlemek için, öncelikle Kuran'ın din adına gerekli emir ve yasakları tümüyle içerdiğine iman etmesi gerekmektedir. Allah kullarına eksik bir din göndermez. Hesaba çekileceğimiz kitabın mükemmel bir din içermesi gerekir; ki zaten öyledir.

### ***Kitabı Gereği Gibi İzleyenler Gerçek İnananlardır!***

**Bakara: 121** *Kendilerine verdiğimiz kitabı gereği gibi izleyenler buna inanır; inkar edenlerse kaybeder.*

Müslümanların Kuran'ı aralarında hakem yapmadığı sürece aralarındaki ihtilafları çözmeleri mümkün gözükmemektedir.

### ***Allah'ın Kitabına Çağrılıp Yüz Çevirenler Aslında İnanmıyorlar!***

**Ali İmran: 23** *Kitaptan kendilerine bir pay verilmiş olanlara baksana, aralarında hükmetmeleri için ALLAH'ın kitabına çağrılıyorlar da onlardan bir grup yüz çevirip geri dönüyor.*

**Maide: 43** *İçinde ALLAH'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarında dururken nasıl olur da ondan yüz çevirip de seni hakem yapıyorlar? Onlar aslında inanmıyor.*



Din adına üretilen kitaplar zaten sorunun ana kaynağı durumundalar. Tüm Müslümanlar Kuran'ı düzgün izleseydi zaten sorun oluşmazdı. Bu nedenle Kuran üzerinde düşünüp atalarımızın sapma noktasının ne olduğu hakkında bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Aynı hataları bizde tekrarlamamalıyız. Allah bizi Kuran'da, sürekli atalardan gelen din hakkında uyarmasına rağmen Allah'ı dinlememenin, ilgili ayetlere kör ve sağır kalmanın bedeli ağır olacaktır. Testin önemli ölçütlerinden birinin de kitaba bağlı kalmak olduğunu kitap boyunca özetlemeye çalıştım.

### ***Açık Kanıtlara Rağmen İhtiaf Edenler Gibi Olmamalıyız!***

**Bakara: 213** *İnsanlar bir tek topluluktur. ALLAH peygamberleri müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdi ve anlaşmazlığa düştükleri konularda halkın arasında hükmetmeleri için onlarla birlikte gerçeği içeren kitabı indirdi. Oysa kitap verilenler kendilerine açık kanıtlar geldikten sonra aralarındaki kıskançlıktan ötürü onun hakkında anlaşmazlığa düştüler. Fakat ALLAH, izniyle inananları onların anlaşmazlığa düştüğü gerçeğe ulaştırdı. ALLAH dilediğini/dileyeni doğru yola iletir.*

Ayette de açıklandığı üzere Kuran'ın ana görevlerinden biri anlaşmazlıkları çözmesidir. Müslümanlar ellerindeki tüm kitapları ve mevcut inançlarını bir kenara bırakıp, kendilerini SADECE KURAN ile düzeltmedikleri sürece var olan durumlarını düzeltmeleri mümkün gözüküyor. Tekrar öze dönmek, sahabelerin yaptığı gibi imanını Kuran'dan öğrenmemiz gerekiyor.

**Şura: 52** *Biz böylece sana katımızdan bir ruh vahyettik. Sen kitap nedir iman nedir bilmezdin. Ancak onu, dilediğimiz kulları doğruya ulaştıran bir ışık kıldık. Sen elbette doğru yola kılavuzluk ediyorsun.*

Dünya'da yaşayan Müslümanlar tekrar silkinmeli ve yaptıkları hatalarla yüzleşmek için, Kuran'ın okunmasına gayret göstermeli ve bunun için mücadele vermelidirler. Hiçbir insan iman ettiği kitaba ilgisiz kalmamalı. ALLAH'ın rızasından daha değerli birşey olmadığını farketmeli, dinimizi ciddiye almalı, bizi yaratanı yol gösterici olarak yeterli kabul etmeli, O'ndan samimiyetle yardım istemeli, O'na güvenmeli, atalarımızdan aldığımız dini öğretileri sorgulamalı, gerçeğin peşinde olmalı ve **DELİL ÜZERİNE** yaşamalıyız.



## YAZARIN DİĞER KİTAPLARI

Kitabın amacı, yüzyıllardır gerileme döneminde olan Müslümanların, neden gelişen uygarlıklar karşısında bu denli geride kaldıklarını ortaya koymaya çalışmaktır. ALLAH'ın din adına yeterli, apaçık ve kolaylaştırılmış olarak tanıttığı Kuran'ı terk eden Müslümanlar, din adına yüzlerce yasak ve kuralla dini yaşanmaz bir hale çeviren atalarının dinini sorgulamadan izlemeyi tercih ediyorlar.

Çoğu Müslüman, âlim olarak nitelediği kişilere ve onların kitaplarına güvendiği kadar, ALLAH'a ve kitabına güvenmiyor hatta okuma gereği bile duymuyor!



İslam dünyası Kuran'ı terk etmenin, mezheplere ayrılarak farklı dini öğretileri takip etmenin, akla ve bilime önem vermemenin kaçınılmaz sonucu olarak; gelişen toplumların, bilimin, sanatın oldukça gerisinde kalıyor ve kendi kendilerini cezalandırarak yoksulluğa ve huzursuzluğa mahkûm oluyor, adeta bu dünyayı kendilerine ve çevrelerine cehenneme çeviriyorlar.

Ayetler eşliğinde Kuran'ın din adına yeterliliğini ve din adamlarının Müslümanları Kuran'dan nasıl saptırdığını sade bir dille ortaya koyarak,

insanları ALLAH'ın terk edilmiş mesajı olan Kuran'a davet ediyoruz...

**Zuhuruf 44:** Şüphesiz bu Kuran, sana ve kavmine bir öğüt ve bir şereftir, ondan hesaba çekileceksiniz.

Peygamberimizin yaşadığı dönemde Lat, Menat ve Uzza'nın şefaathçiler olduğu inancı vardı. Günümüzde ise bu şefaathçiler yerini; peygamberlere, âlimlere, evliyalara, şehitlere bıraktı.

Böylece, yalnız Allah'tan yardım istemesi gereken Müslümanlar, binlerce şefaathçi edinmiş oldular. Müşriklerin (Allah'a ortak koşanların), Allah'ı gereği gibi takdir edememeleri ve O'na yeterince güvenmemeleri sonucunda ortaya çıkan şefaath inancı, dün olduğu gibi bugün de varlığını sürdürmektedir. **Değişen ise sadece şefaathçilerin isimleri olmuştur.**

Günümüzde özellikle Ramazan ayında camilerin mahyalarını süsleyen Şefaath ya Resulullah lafzı şirkidir. Şefaathin tümü sadece, yargı gününün



tek sahibi Yüce Allah'a aittir. Ayetler çok açık şekilde, Allah ile birlikte şefaathçilerin olduğuna inanılmasını şirk olarak nitelendiriyor. Yüzlerce ayet eşliğinde bu konuyu detaylı bir şekilde işledim.

**Rad:34** *Onlar dünya hayatında azap hak etmişlerdir. Ahiret azabı ise daha kötüdür. Onları ALLAH'tan KİMSE KURTARAMAZ.*

**Zümer:19** *Azap sözünü hak edenlere gelince, sen ateşte kendini kurtarabilir misin?*

**SON SÖZÜ İNFİTAR 19 SÖYLESİN!**

**İnfitar: 19** *O gün kimsenin kimseye yardımı dokunmaz. O gün tüm kararlar yalnız ALLAH'a aittir.*



## OZAN YAYINCILIK LTD.

<b>DİN BİLİM</b>	
Mesaj (Kuran Çevirisi)	Dr. Edip Yüksel
Üzerinde 19 Var / Dr. Edip Yüksel	Dr. Edip Yüksel
Türkçe Kuran Çevirilerindeki Hatalar	Dr. Edip Yüksel
Müslüman Din Adamlarına 19 Soru	Dr. Edip Yüksel
Hıristiyan Din Adamlarına 19 Soru	Dr. Edip Yüksel
Devlet/Demokrasi/Oligarşi/Teokrasi	Dr. Edip Yüksel
İlginç Sorular	Dr. Edip Yüksel
Mor Mektuplar	Dr. Edip Yüksel
Asal Tartışma	Dr. Edip Yüksel
İslami Reform İçin Manifesto	Dr. Edip Yüksel
Takanlar ve Takılanlar Türban Nedir?	Dr. Edip Yüksel
Müslüman Reformcular	Dr. Edip Yüksel
Kuran Hadis İslam	RashadKhalifa
Gayya Karanlığından Kuran Aydınlığına	Eren Erdem
Abdestli Kapitalizm / Eren Erdem	Eren Erdem
İncil'i Kim Yazdı	Mehmet U. Sakioglu
Tevrat'ı Kim Yazdı	Mehmet U. Sakioglu
İsa Haçta Öldü mü?	Mehmet U. Sakioglu
Ayetlerin İniş Sırasına Göre Kuran Çevirisi	A.Abdullahoğlu
Konularına Göre Kuran Çevirisi	Prof. Dr. Ö. Dumlu
Kuran'ın Şifresi ve Mukattaa Harflerinin Çözümü	Aydın Gündoğdu
Kuran'ın Sıradan Bir İnsana Düşündürdükleri	İlhami Sadık
Tanrı'dan İnsanlara-Aklınızı Kullanın	İlhami Sadık
Yahudi ve Hıristiyan Kaynaklarında Tanrı İmgesi	Murat H. Yıldırım
Hristiyanlığımızdaki Putperestlik	Arthur Weigall
Kitab-ı Mukaddes Üzerine Bir Çalışma	Yusuf Ulucan
Allah'a İftira mı Ediyorsunuz?	Yahya Kemal Savdır
Papalık Tarihi	Dr. Halim İşık
Kitab-ı Mukaddes ve Kuran	Cumhur Erentürk
Monoteist Düşünceler	Cumhur Erentürk
Kuran Açısından Evrim Teorisi /	Kaan Gökteş
İsyan Yazıları	Atilla Fikri Ergun
Ebedi Mutluluk İçin 8 Emir Hayatımıza Yön Veren 40 Kavram	Uğur Karaca
İslam ve Din Bilgisi	Ertuğrul Doğuç
Sosyal Yaşam Ve Dini Kavramlar	Ömer Dedeoğlu
Din – Bilim – İnsan	Erdoğan Dökmen
Allah – Kuran ve Gerçekler	M. Fethi Üzümoğlu
Norşin'den Arizona'ya	Edip Yüksel
Din Kadın Adalet – Kuran Ne Diyor? İnsan Ne Anlıyor?	Sonia Cihangir
Kadın / Hurafeler ve Gerçekler	Sonia Cihangir

